

" Een zonnig man is overleden
in deze donkere wintertijd,
een man om nimmer te vergeten,
een volksfiguur, die ongeweten
het hart van velen heeft verblijd "

†

Gedenk in uw dankbaar gebed
de heer

JEROME HOLDERBEKE

weduwnaar van

Maria Magdalena De Smet Van Damme

geboren te St.-Maria-Lierde op 29 april 1903
en er godvruchtig overleden op 19 februari
1992, gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de bond der oudstrijders 1940-45

Op weg naar de negentig heeft Jerome de
korste weg genomen naar de eeuwigheid.
Daar heeft hij nooit problemen rond ge-
maakt. Wij zijn hier niet om te blijven en
als dag en uur er zijn dan moeten we gaan.
Een levensfilosoof! Hij kon vertellen over
alles wat er in St.-Maria-Lierde gebeurd
was in vroegere jaren met een rijk palet
aan woorden en zin voor detail. Daar kon
je uren naar luisteren.

" Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat
de zon nog onder, nooit gebeurt er een
wonder..." zingen we in een kerklied. Maar
wij zijn niet zonder hoop. Hij die de bloe-
men het leven geeft, maakt alles nieuw.

Vader hield van de tuin en de bloemen.
Tientallen jaren beleefde hij de droom van
God over de mooiste tuingewassen en Hij
zag dat het goed was. Maar ook wist hij dat
er goede zorgen nodig zijn. De tijd die je
bestede aan je tuin en je bloemen, maken
deze waardevol.

Jerome was een gelovig mens. Dat zat er
diep in. De eerbied voor God en voor de
priester. Het waren gelukkige momenten
bezoek te krijgen van de Heer in de heilige
communie.

Wij bidden dat deze goede man in het
Vaderhuis mag welkom zijn. Wij danken voor
zijn leven en al het goede dat van hem is
uitgegaan. Geef kracht aan de mensen die
me verdriet en geloof de leegte moeten
vullen bij het plotse heengaan van deze
goede vader. Moge hij in de vrede van God
rusten.

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen, dank voor uw liefde-
volle zorgen en nabijheid op mijn oude dag.
Hou van de natuur en de mensen. God
zegene en beware u en allen die u dierbaar
zijn.

Beste familie en geburen, dank voor uw
attenties en bezoekjes, blijf mij gedanken
in uw gebeden.

De families

Holderbeke, De Smet Van Damme,
Soetens en De Tandt

danken U oprecht voor uw gebeden en
blijken van diep medeleven in hun rouw.

Uitg. G. Holderbeke, Ophasselt - T. 054 - 50 21 70
Funerarium V.D. Driessche, Ger. T. 054 - 41 28 50