

« Als wij met Christus gestorven zijn zullen we met hem leven ». (2 Tim. 2, 11-12)



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

## Robert HOLDERBEKE

**echtgenoot van Mevrouw Hermenie Meulenijzer,**

geboren te Erwetegem op 25 maart 1901  
en overleden in de Sint Franciscuskliniek te  
Brakel-Opbrakel op 30 november 1986,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

—

Het leven is een tocht doorheen de dagen.  
Voor deze man en vader is deze tocht lang  
geworden en bracht hem na een tijd van in-  
staan voor zijn gezin nog een lange periode  
van rust. En toch kan deze betreurde over-  
ledene het de profeet nazeggen: « Mijn  
levensloop is afgebroken, opgerold als een  
herderstent ». (Jes. 38). Maar « We houden  
het oog niet op het zichtbare gericht maar  
op wat onzichtbaar is, want wat we zien  
gaat voorbij, wat we niet zien dat blijft ».  
(2 Kor. 4, 18). Mensen met wie wij jarenlang  
vertrouwd zijn geweest, die een stuk van ons  
eigen leven geworden zijn, zulke mensen  
kunnen we niet zonder moeite aan God terug  
geven. Daarom bidden zijn naastbestaanden :

« God, het heengaan van deze dierbare, met  
wie wij zo vast vertrouwd waren, ervaren we  
als een gemis. Wij vragen om de troost van  
Uw geest : de belofte van geluk en weerzien  
later in Uw Vaderhuis ».

Dierbare echtgenote, uw flinke gezondheid en  
kranigheid liet het toe dat gij voor mij nog  
zorg kon dragen tot op onze oude dag. Dank  
u om uw goedheid en om al hetgeen dat gij  
voor mij tijdens mijn leven en voor onze  
familie betekend hebt.

Beminde kinderen en kleinkinderen, gij allen  
zijt steeds de vreugde geweest van mijn leven,  
de mensen op wie ik rekenen mocht. Dank u  
allen om uw zorgende belangstelling voor  
mij. Blijf uw moeder en grootmoeder met  
genegenheid en liefde omringen en schenk mij  
steeds een plaats in uw gebed.

De families

HOLDERBEKE-MEULENIJZER,  
VAN RUYSKENSVELDE-VAN DEN BERGE,  
danken U.

Namis : zondag 11 januari 1987 om 7.30 uur.

---

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel