

« Ik zeg u : Ik leef en ook gij zult leven ».

Joh. 14, 19



DANKBAAR AANDENKEN AAN HET LEVEN

van de Heer

Sylvère HOLDERBEKE

echtgenoot van Mevrouw

Maria ROELS,

geboren te St.-Maria-Lierde op 18 februari 1896
en godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Elisabeth te Zottegem op 11 juli 1977,
nadat hij de pauselijke zegen en de
ziekenzalving ontvangen had.

« Wanneer dit kleed wordt afgelegd
en onze stede wordt geslecht,
Heer Jezus, als wij voor U staan :
doe ons het nieuwe lichaam aan
dat Gij bereid hebt aan UW kruis
een nieuwe wereld wordt ons huis ».

Elk heengaan van een duurzame doet ons er-
varen dat het leven uiteindelijk een doortocht
is, waarin de mens enkele jaren groeien en
bloeien kan om dan stilaan te neigen naar
de aarde, die eens zijn lichaam bergen zal.
Maar hoe troostvol klinkt dan Kristus' blijde
boodschap door « Ik ben de Verrijzenis en
het Leven ». Het leven van deze man, dat
zoals elk mensenleven, goede en kwade da-
gen gekend heeft, mondt uit bij Hem, tot
Wie wij bidden : « wil uw getrouwen bewa-
ren en van eeuwige dood besparen ». Met

een dankbaar hart zal het zijn dat de naast-
bestaanden van deze mens hun bede tot de
Heer richten om eeuwig geluk en blijvende
vreugde voor hun echtgenoot en vader. Voor
vrouw en kind heeft hij gewerkt, voor hen
heeft hij geleefd.

Dierbare echtgenote, samen werden wij in
het ziekenhuis opgenomen, in de hoop ons
samenzijn hier op aarde nog enkele tijd te
mogen voortzetten. Ik dank u om uw kom-
mer en begrip voor mij gedurende onze hu-
welijksjaren. Ze zijn voor ons een weldaad
van Godswege geweest.

Dierbare dochter, ook naar u gaat mijn dank-
baarheid om uw bezorgdheid en kinderlijke
goedheid voor uw vader. Zorg nu voor moe-
der, en wanneer de droefheid om mijn heen-
gaan u beiden het leven somber maakt, weet
dan, dat gij in dit gebed voor u troost en
voor mij hulp zult putten :

« Heer, blijf ons nabij wanneer het avond is,
wanneer het licht vergaat in duisternis,

wanneer geen mens onze hulpeloosheid ziet,
bidden wij tot U, o Heer, verlaat ons niet ».

De families HOLDERBEKE, ROELS,
STEENHAUT, DE HENAU,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel