

De Heer roept alle mensen naar Zijn  
veilig huis!



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

## Valère HOLDERBEKE

echtgenoot van

**Mevrouw Clementine VAN DAMME,**

geboren te St.-Maria-Lierde op 24 juni 1899  
en godvruchtig overleden in de Dr. Goffaerts-  
kliniek te Zottegem op 28 februari 1981,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Blijf mij nabij wanneer het 'avond is,  
wanneer het licht vergaat in duisternis,  
wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet,  
bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet.

In zijn levensavond weet de mens zich  
meer dan ooit dicht bij de ontmoeting met  
de Heer. Dan is het voor hem hoopvol te  
mogen geloven dat zijn geest blijft leven,  
ook al gaat zijn lichaam ten onder. De pijn  
en de kweling die het aardse leven mee-  
brengt wegen niet op tegen de volheid  
van het geluk die rechtvaardigen te wach-  
ten staat.

Dierbare echtgenote en beminde kinderen,  
lange tijd heeft God ons samen door het  
leven laten gaan. Ik heb getracht voor U

een goede echtgenoot en een zorgzame va-  
der te zijn. Nu mijn levensreis ten einde  
is en ik afscheid van U moet nemen, be-  
trouw ik er op dat gij mijn beeld verder  
zult meedragen door het leven en de wel-  
daden die ik U schonk niet zult vergeten.  
Van mijn kant dank ik U om uw genegen-  
heid.

Beminde kleinkinderen en dierbare familie-  
leden, vele aangename uren heb ik in uw  
bijzijn mogen doorbrengen. Mijn dood mag  
de gedachtenis aan mij, ook bij U niet  
doen verdwijnen. Bidt daarom samen met al  
mijn dierbaren : « God, steek uw handen ge-  
nadig uit naar deze mens, die na een vol-  
brachte levenstaak naar U toekomt. Laat de  
warmte van Uw geest onze dierbare over-  
ledene bezielen tot nieuw en onsterfelijk  
leven. Wij vragen U dit door Jezus, Uw  
Zoon en onze Heer ».

De families

HOLDERBEKE, VAN DAMME,  
STEENHAUT, VAN DER ZWALMEN,  
danken U voor de blijken  
van kristelijke deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon - Brakel