

Bestaat er iets harders dan het definitieve afscheid van
een wezen dat men lief heeft ?



Wil in uw gedachtenis het aandenken bewaren

van Mevrouw

JULIA HOLVOET

weduwe van GASTON TUYBENS

geboren te Ruien, op 24 september 1899 en schielijk
overleden te Ronse, op 22 september 1974
gezalfd met de H. Olie.

— — —
Hoe dieper in de winter hoe korter de dagen, hoe
verder in het leven hoe korter de jaren Tot plots, een
klop op de deur... Voor haar is de klop gekomen, voor
haar zijn er geen dagen, geen jaren meer, alleen einde-
loze eeuwigheid.

Door haar werden wij, haar kinderen, zaterdag rond
de feestdis samengeroepen om haar 75e verjaardag te
gedenken. 1 waalf uur later was ze niet meer Om haar
staan we nu hier waar tijd eeuwigheid is en kunnen
maar niet begrijpen.

Bij haar thuis op tafel staan nog onze geschenken,
onaangeroerd. Met onuitputtelijk enthousiasme nam ze
deel aan de vreugden van mensen die vreugde hadden,
nauwkeurig vermijdend zich ergens voor te schuiven
uit vrees schaduw af te werpen.

Haar echtgenoot, haar kinderen is haar leven geweest.
Toen, zes jaar terug, haar dierbaarste wezen haar ont-
viel heeft ze onbeschrijflijke smart recht op gedragen
omdat in gebukt dragen geen schoonheid steekt. Zijn
bureau waar hij werkte, schreef, organiseerde is tot
heden onaangeroerd gebleven als een relikwie. Nu wij
voor haar relikwieën staan beseffen we de bovenmen-
selijke inspanning die haar gedachtenis ons vraagt om,
evenals zijzelf, recht op te dragen

Ze was wat ze peinsde en ze peinsde veel en fris en
jong. Nu ze zelf maar een herinnering meer is is ze
onze ergste eenzaamheid geworden.

Begrafenissen R. Devos & Zoon, Ronse

Omdat haar kinderen haar geen zorgen baarden leefde
ze actief rustig midden een gesloten blok medegepen-
sioneerden wier lot, wier lief en leed ze tot de haren
maakte. Niemand hunner die begrijpt, niemand hunner
die aanvaardt dat juist zij hen is voorgegaan.

Bemide kinderen, kleinkinderen en achterkleinkin-
deren : de Heer heeft beslist dat mijn rol gespeeld is.
Uw welzijn, uw liefde voor elkaar is mijn troost. Ons
afscheid is een feest geworden en zeg me of zoiets niet
de mooiste levens is voorbehouden !

Voor haar nu luiden de klokken die het ook deden
voor haar geboorte... Een levensboek is dichtgeslagen
en de hemel is vol licht.

De families HOLVOET, VANDEVELDE,
TUYBENS en DERAEDT danken U van harte voor
de bliken van genegenheid. In uw medeleven vinden
we de moed tot dragen zonder klagen, te bidden tot
God opdat Hij onze dierbare overledene de eeuwige
rust moge vergunnen.
Amen.