

Geloofd zij Jezus Christus.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

M E V R O U W

Marguerite, Hélène HOLVOET

weduwe van wijlen de Heer

JOSEPH HOORENS

echtgenote van de Heer

NORBERT DE STOMMELEERE

geboren te Ronse op 27 augustus 1906 en
godvruchtig in de Heer ontslapen op
27 december 1974 te St Maria-Oudenhove,
gesterkt met de H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

« Bid, geliefden, dat mijn en uw offer
aanvaard kan worden door God, de almachtige
Vader ».

« Moge de Heer het offer uit uw handen
aannemen tot lof en eer van Zijn Naam, tot
welzijn van ons en geheel zijn H. Kerk. »

Deze woorden, die bij deze Eucharistievie-
ring worden gebeden, zijn tegelijk én de
smeebede én het beeld van eenvoudig ge-
loof, waarmee deze dierbare overledene de
jarenlange beproeving van het lijden heeft
aanvaard.

Haar lijden vergat ze om haar omgeving te
helpen in de kleine bijzonderheden van het
huiselijk leven. Ze bleef de wijze en kriste-
lijke raad van haar echtgenoot en kinderen.
De stijl van haar leven was eenvoudig maar
streng. In een verantwoorde godsvrucht putte
ze de kracht en de moed om alles naar God
te richten en haar leven in dienst van haar
gezin te stellen.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkin-
deren, mijn lijden en sterven weze een waar-
schuwing en richtsnoer voor uw verder leven.
Moge uw leven in dezelfde geest verder gaan
zoals U werd geleerd, dit zal voor mij een
stukje eeuwige vreugde zijn. Uw familiegebed
voor mij weze een uiting van uw dankbaar-
heid.

Bemide zusters en broers en familieleden
gij waart om mij bekommerd om mij te hel-
pen. Laat nu diezelfde liefde spreken uit uw
gebed voor mij.

Onze Lieve Vrouw, Moeder van smarten,
spreek voor haar ten beste bij uw goddelijke
Zoon.

De families :

HOLVOET, VAN BUTSELE, HOORENS,
DE STOMMELEERE, D'HAESELEER en
VAN LIEFFERINGE

**danken U voor uw vrome gebeden en kristelijk
medeleven.**