

Heden zij uw verblijf in de stad van vrede
en uw woning in het heilige Sion.
Door Christus onze Heer.

(Gebed bij de begrafenis).

†

Laten wij bidden voor de zielerust van
de Heer

CLEMENT HOMME

echtgenoot van Mevrouw

ALICE JOOS

geboren te Haine St. Pierre, de 28 december
1915, en schielijk overleden te Zegelsem, de
12 oktober 1969, voorwaardelijk gezalfd met
het H. Oliesel.

Pijnlijk en diep is de wonde die door dit plot-
seling afsterven aan de naastbestaanden wordt
toegebracht: een echtgenote die reeds zoveel
heeft doorstaan in haar gezin, vindt bij het ont-
waken haar man dood naast zich; de kinderen
wenen mee met moeder om dit pijnlijk verlies en
het al te vroege heengaan van vader; een oude
moeder weent en treurt om het verlies van een
tweede zoon in een tijdspanne van amper twee
maanden.

De dierbare overledene heeft de moed opge-
haald te werken en te zorgen voor een talrijk
gezin; daarvoor werd hij mijnwerker en schrikte
niet terug voor het abeulende en ongezonde werk
in de donkere, stofferige en gevaarlijke mijn-
schachten diep in de grond. Na korte jaren was
zijn gezondheid geknakt en werd hij het zoveel-
ste vroegtijdig slachtoffer bij de vlaamse mijn-
werkers die met hun gebroken gezondheid nog
dagelijks het offer brengen van het werk dat hen
lichamelijk ten onder bracht.

Heer, zie neder op het werk van zijn handen
waarmede hij wilde instaan voor het grote gezin
dat Gij hem hebt toevertrouwd. Schenk aan uw

dienaar, na de strijd van dit leven, het licht van
uw verheerlijking opdat hij zich voor eeuwig in
Uw aanschouwing moge verblijden.

Dierbare echtgenote en kinderen, geliefde moe-
der en familie, pijnlijk is voor u dit afscheid en
groot de beproeving die u overkwam... doch
weest niet bedroefd als deze die geen geloof en
geen hoop hebben. Uw geloof en uw betrouwen
op een gelukkig wederzien bij God zal u ster-
ken. Bidt daarom dikwijls tot God, de almach-
tige Vader, dat uw en mijn offer Hem welgeval-
lig moge zijn en ik Zijn barmhartigheid moge
ondervinden.

Vrienden-mijnwerkers, gij die eveneens de hard-
heid van het mijnwerkersleven kent en onder-
vindt, denkt ook in uw gebed nog eens aan een
makker die, samen met vele andere, u is voor-
gegaan...

H. Barbara, bid voor ons!

Mevrouw Clement HOMME,
geboren Alice JOOS, zijn echtgenote;

Mevrouw Achiel HOMME-DE CUBBER,
zijn moeder;

De Heer en Mevrouw
Romain HOMME-SCHAMP en kinderen Rudy en
Sonja,

De Heer en Mevrouw
Roger HOMME-VAN KONNEGEM,

De Heer en Mevrouw
Michel VAN DEN BUSSCHE-HOMME en kind
Sabine,

De Heer en Mevrouw
Ghislain D'HONDT-HOMME,

Mevrouw Monique HOMME,
De Heer Luc HOMME,

zijn kinderen en kleinkinderen;
De families HOMME, JOOS, DE CUBBER,
VERPLANCKEN,

**danken u van harte voor uw blijken van
deelneming en gebeden.**