

Het leven is niets. De eeuwigheid is alles. (Bossuet).



BID VOOR DE ZIEL

van

**Mijnheer Fernand HOMMÉ**

zoon van Clement  
en van Alice JOOS

SOLDAAT NATO-LEGER

geboren te Elst, de 27 maart 1940 en smartelijk overleden  
te Brussel, de 16 maart 1960.

*Wij wenen, Heer, en zonder klagen,  
maar toch, het valt ons zwaar te dragen,  
dit ons door U gegeven kruis ;  
een zoon ontrukt aan vader, moeder,  
en wij beroofd van zulk een broeder,  
een groot verdriet is in ons huis.*

*Wij wenen, Heer, maar zonder klagen ;  
wij mogen U geen reden vragen :  
Gij zijt oneindig goed en wijs,  
Uw Wil geschiede. Hoor de bede :  
geef aan Uw dienaar, Heer, de vrede,  
en leid hem in Uw Paradijs.*

G. G.

*Duurbare Ouders, Broers en Zusters, dubbel hard is  
voorzeker voor U deze, tegenover al de andere beproe-  
vingen die gij, in de laatste maanden, hebt moeten  
onderstaan. Doch laten wij ons onderwerpen aan Gods  
ondoordringbare raadsbesluiten. Het enige wat gij voor  
mij nog doen kunt is : veel voor mij bidden, vooral in  
uw H. Mis en in uw H. Communie.*

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons.

De 4 akten. (12 j. afl.)

Mijnheer en Mevrouw Clement HOMMÉ-JOOS,

Mijnheer Romain HOMMÉ,

Mijnheer Roger HOMMÉ,

Mejuffer Inesse HOMMÉ,

Mejuffer Christiane HOMMÉ,

Mejuffer Monique HOMMÉ,

Jongheer Luc HOMMÉ,

Mevrouw Weduwe Achiel HOMMÉ-DE CUBBER,

De familiën HOMMÉ, JOOS en DE CUBBER ;

zijn ouders ;

zijn broeders en zusters ;

zijn grootmoeder ;

DANKEN U VOOR DE BLIJKEN VAN  
INNIGE CHRISTELIJKE DEELNEMING.