



Gedenk in uw gebeden de ziel van

Mevrouw

## Maria-Nathalie HOOGE

Weduwe van de Heer

**Daniel DE SCHEPPER**

geboren te Denderhontem, de 27 Maart 1887 en  
onverwachts overleden te Denderleeuw,  
de 23 Januari 1955.

Gij hebt niet verwacht, moeder, dat het einde daar zó plots zou zijn en... ook wij niet uw kinderen, familieleden en vrienden, voor wie uw stille uittocht als een donderslag kwam bij een heldere hemel.

Maar onvoorbereid was uw heengaan niet; uw hele leven is één kruisweg geweest naar O.L.Heer toe, wiens beproevingen gij edel hebt gedragen. Vijftien jaren geleden kwam haar geliefde man om in de razende storm rond Duinkerke; vóór vijf jaar wachtte ze op de dood, maar haar uur was nog niet gekomen en de dood ging voorbij.

Haar hele leven is één zorg geweest om de kinderen, die ze schoon en christelijk wenste op te voeden, Wellicht heeft ze in de laatste ogenblikken naar hen verlangd, maar deze hebben alleen op dat bleke gelaat de laatste liefdevolle uitdrukking gelezen van moederzorg en moederzegen.

« Kom dan, goede en trouwe dienaar, en treed binnen in de vreugde des Heren. »

Mijne dierbare kinderen en kleinkinderen, gij weet hoe ik u allen heb lief gehad; ik heb steeds O.L.Heer gediend en mag gerust met vader tot Hem gaan, bij Wie wij samen zullen waken over u. God zegene en beware u.

*H. Jozef, patroon der goede dood, bid voor haar.*  
(300 d. afl.)

Druk. Gezinst Couck, G. Gezellestr. 17, Denderleeuw

Heer en Mevrouw JUUL VAN DER WEEËN-DE SCHEPPER;

Mejuffter SIMONNE DE SCHEPPER;

Mejuffter DANIELLE VAN DER WEEËN;

Mejuffter PAULA VAN DER WEEËN;

Mejuffter SIMONNE VAN DER WEEËN;

Heer HERMAN VAN DER WEEËN,

haar kinderen en kleinkinderen;

De families HOOGE, DE SCHEPPER, VAN DER STOCKT en  
VAN DER STAPPEN,

*danken U hartelijk voor uw deelneming en gebeden.*