

Gegroet, o Kruis, onze enige Hoop!

†
BID VOOR DE ZIELERUST
van Mijnheer

ALBERT HOOGSTOEL

echtgenoot van
Mevrouw Eulalie DE CUBBER,
geboren te Opbrakel op 14 februari 1904 en er
godvruchtig overleden op 27 februari 1962,
gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.

De rechtvaardige mag in vrede sterven, want zijn dood is de overgang naar een beter leven, naar het onzeglijk geluk, waarop hij al zijn hoop heeft gesteld, waarvoor hij zijn zware kruis heeft opgenomen : in zijn verwachting zal hij niet bedrogen worden.

Geduldig heeft hij zijn lijden verdragen, overtuigd van deze troostende woorden van de Apostel : de Heer beproeft diegenen, die Hij lief heeft.

Niets is vast en onveranderlijk in deze wereld, geluk en voorspoed wisselen af met kommer en smart. Na dit leven slechts wordt in ons Gods liefde bestendigd.

Laat daarom uw dienaar, o God, door uw heilige engelen opnemen en naar uw Paradijs, zijn vaderland geleiden, opdat hij, die in U geloofd heeft, de eeuwige vreugde moge bezitten.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkind, te vroeg worden wij door de onverbiddelijke dood gescheiden, maar betrouwvol onderwerpen wij ons aan de goddelijke Wil. Van uit de hemel zal ik over u allen blijven waken, tot de dag eens komt dat wij opnieuw en voor altijd zullen verenigd zijn. Beminde broeders, schoonbroeders, schoonzusters, alle familieleden en vrienden, weest mij indachtig in uw gebeden en tot weerziens in de zaligheid des Heren.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.



De families

HOOGSTOEL, DE CUBBER,
WAUTERS, DEMEDTS,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kerstelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gyselinck, koster, Opbrakel