

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.† (100 d. afl.)



**BID VOOR DE ZIEL VAN
Mijnheer Joseph HOORENS**

echtgenoot van

Mevrouw Margareta HOLVOET

geboren te St. Maria Oudenhove, den 17 Februari
1895 en overleden te Gent, den 24 Augustus 1945.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.
LID VAN DEN KERKRAAD EN GEMEENTERAAD.

Den geachten man wiens afsterven wij zoo oprecht
betreuren mogen wij in alle oprachtheid de woorden
van den H. Geest toepassen; "Hij was bemind van
God en de menschen; zijn aandenken zal in zegen
blijven".

Zijn roem bij God en bij de menschen is deze: hij
laat een naam zonder smet en een leven vol eerlijk-
heid, kristelijke overtuiging en rechtschapenheid.
Hij deed hetgeen goed was voor den Heer zijnen
GOD; Hij was een voorbeeldige echtgenoot en vader;
als burger en christen was hij Jezus en de Kerk
Christi toegewijd en veroverde alle harten door
zijn vriendelijk aemoed en minzamen ommekeer.
Het was hem tevens eene eer en bezoradheid te
mogen medewerken voor de schoonheid van Gods'
huis.

Hij was een trouwe dienaar van Maria en een
trouwe Maria-vereerder gaat niet verloren.

Bemide echtgenoot, uwe droefheid is nu wel
groot, omdat ik bijna schielijk uit het leven gerukt
word, doch troost u met de overtuiging dat ik in Gods
liefde, overgegeven aan zijn H. Wil, vereenigd met
Jezus, sterf. Breng onze kinderen op in de vrees
des Heeren en vergeet mij niet in uwe gebeden.
Een laatste vaarwel aan familie, vrienden en ken-
nissen. — Tot wederziens in den hemel.

Genadige Jezus geef hem de eeuwige rust. 7i, 7a, afl
Zoet Hart van Maria, wees miene zaligheid. 300d afl.

Drukh. L. Jooris-Brewaeys. V. Aelbroekstr. Zottegem

De familiën HOORENS, HOLVOET en VAN LIEFFERINGE;
danken U voor de blijken van genegenheid hun betoond
bij het afsterven van hun teergeliefden echtgenoot, vader,
schoonzoon, broeder, schoonbroeder en oom

Mijnheer Edmond - Joseph HOORENS.