



Dankbaar aandenken aan :

DE HEER

**Leon HOUCK**

echtgenoot van Mevrouw  
Emma ROELANDT

geboren te Gistel op 24 februari 1907  
en godvruchtig overleden in de  
kliniek Zusters van Barmhartigheid  
te Ronse op 24 april 1997,  
gesterkt door het sakrament  
van de ziekenzalving.

De families:

**HOUCK - ROELANDT**  
**D' HONDT - D' HAEYER**  
danken U voor uw gebed  
en medeleven.

*Den avond komt zo stil, zo stil,  
zo langzaam aangetreden  
dat geen en weet, wanneer de dag  
of waar hij is geleden.  
't is avond ... en mij omtrent  
is iets, of iemand, onbekend,  
die zachtjes mij beroerend, zegt :  
" 't is avond, en 't is rustensrecht".*

(G.G.)

Namis op vrijdag 30 mei 1997 om 18.30 uur.

---

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.