

Treed binnen, getrouwe dienaar, in de vreugde van uw Heer.

† GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN †

ZALIGER DE HEER

JORIS HOVE

NIJVERAAR

weduwnaar van Mevrouw

Martha DE BIE

geboren te Nederbrakel, op 3 mei 1903 en godvruchtig overleden te Ninove, op 20 februari 1959, gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen.

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

Mijn roem is de getuigenis van mijn geweten dat ik in eenvoudigheid des harten en oprechtheid geleefd heb en de Heer gediend. Cor. I. 12.

« Leven is weven, en sterven is bij God zijn stuk ingeven » waren de woorden waarmede de duurzame overledene op zijn lijdensbed te kennen gaf dat hij afscheid nam van dit leven om zijne ziel aan zijn Schepster terug te geven.

Hij was werkzaam, godsdienstig, onderworpen aan Gods wil en gelaten in de beproevingen van het leven. De goedheid van zijn hart maakte hem beminnelijk bij zijne talrijke vrienden. Zijn linker hand heeft nooit geweten wat zijn rechter hand gaf aan mensen in nood.

Duurzame broeders en zusters, noch uwe tedere zorgen, noch uwe gebeden zijn bekwaam geweest mij de gezondheid terug te schenken. Ik bedank U voor uw genegenheid en uw steun in mijn lijdensdagen, toen ik mijn duurzame echtgenote verloor en alleen stond in 't leven en toen ik mij sterven voelde. Ik ga mijne duurzame echtgenote vervoege. Ik vraag U allen en vooral mijn broeder priester, een blijvend plaatsken in uw hart, vooral wanneer ge bidt opdat de Heer mij genadig weze en we elkander weervinden in de eeuwige zaligheid.

Beste vrienden, moge het gebed de onverbreekbare band blijven van onze trouwe vriendschap.

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen op U.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

Me.uffer Alice HOVE;

E. Heer Robert HOVE, pastoor te Baarle (Drongen)

Heer en Mevrouw Alfred BRACKEVA-HOVE, kinderen en kleinkind;

Heer en Mevrouw Leon HOVE-OPSOMER en kinderen;

Me.uffer Maria HOVE;

Heer en Mevrouw Achiel HOVE-DE GEETERE en kinderen;

De familiën HOVE-EECKHOUDT,

betuigen Ued. hun innige dank voor gebeden en deelneming.