

Ik, ik vergeet je nooit: in mijn handpalm heb ik je naam geschreven (Jesaja 49, 15-16)



Tot vroom aandenken van

**Maria HOVE**

weduwe van Jozef De Potter

Geboren te St.-Maria-Horebeke  
op 17 september 1902 en godvruchtig overleden,  
gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk,  
te Louise-Marie op 7 januari 1989.

Liefhebben is zich prijsgeven,  
liefhebben is zich overleveren,  
liefhebben is zich opofferen... (Pr. Poppe)

Een merkwaardig leven,  
dat van ons „Tante Mietje“!  
Een leven gekenmerkt door gediensigheid,  
vroomheid en naastenliefde.

Een contemplatief leven zoals zij het  
zich gedroomd had, werd haar niet gegeven.  
Het bleef bij een gekoesterde droom,  
die ze voor een deel — vol opoffering —  
vond in haar dienst bij familieleden-priesters,  
bij een bejaarde tante en in haar toewijding  
voor het Eucharistisch Apostolaat,  
in de enthousiaste verspreiding van de idealen  
van Priester Poppe.

En later, in de moed die ze opbracht om,  
voor de Kerk en de wereld,  
samen met papa De Potter te zorgen  
voor een christelijke opvoeding  
van de kinderen.

Het was goed hier met ons Tante Mietje  
samen te zijn.  
We danken God voor de vele genaden  
die zij én ontvangen én ons doorgeven mocht.

De kinderen De Potter,  
de familie  
danken U  
voor Uw gebed,  
voor Uw deelneming.