

Ik wachtte op de lente ...,
morgen zal het pas lente zijn.



Met dank voor het leven van

Mejuffrouw

Maria-Elisa HOVE

geboren te Nederbrakel op 23 april 1897

en overleden te Essen op 1 juni 1988,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Op de eerste dag van de zomermaand - de maand van mei werd juist beëindigd met het feest van Maria's Bezoek - in dit Mariajaar werd Alice naar de hemel geroepen om er te worden begroet en verwelkomd door de koningin van de hemel. Hoe vaak toch had ze tot haar gebeden voor het «uur van haar dood»! Haar zal het leven der gelukzaligen door Gods goedheid niet ontgaan. Want schoon was zij in haar gezinsverbondenheid waarin zij, als oudste van een kroostrijk gezin, in totale dienstbaarheid en belangloze inzet haar levensroeping had gevonden.

Schoon was zij in haar geloof, 't kostbaar familiaal erfgoed, zo sterk betrouwend in de Voorzienigheid, in Maria en Don Bosco. Ze was nog van d'oude generatie voor wie het leven en godsdienst onderling vergroeid, vruchtbaar elkaar aanvullen. Gebed was een onderdeel van haar dagtaak en met hemelbewoners ging zij vertrouwwol om; - vijf toch waren haar reeds voorgegaan tot wie zij met gezag spreken kon -

Ze heeft een zeer lang leven gekregen; ze heeft een gelukkig leven gekend, ondanks de stille kruisweg der laatste jaren. Dankbaar wist zij zich omringd en vertroeteld en dat stemde haar rustig en gelaten; dit verzachtte haar heimwee naar haar geliefde Brakel. Daar ruste zij nu in Vrede!

Dierbare familie, vrienden en kennissen, wij gaan niet treuren omdat wij voorlopig van elkaar gescheiden worden.

In aantal jaren heb ik veel meer gekregen dan de meeste mensen; u allen dank ik voor alle vriendschap en genegenheid die gij mij hebt betoond. Blijven we met elkaar verenigd in gebed.

Namis : vrijdag 15 juli 1988 om 19.30 uur.

De families

HOVE, EECKHOUT,

danken U voor de blijken van deelneming.

Drukk. L. De Ruyver, Brakel
Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel