

« Wie zijn leven hier beneden durft verliezen zal het winnen ten eeuwigen leven ». (Ev.).

†

ZALIG AANDENKEN AAN

MEJUFFROUW

## **Maria, Sylvia, Cecilia HOVE**

Geboren te Nederbrakel op 29 juli 1907.

Overleed te Brasschaat op 22 februari 1987,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

« Juffrouw Maria » zoals heel Oprakel haar kent, heeft een groot en sterk hart gehad.

Een levenlang heeft dit rusteloos geklopt voor anderen: voor haar school, haar klas, haar leerlingen, voor de vele eerste-Communie-kantjes die zij voorbereiden mocht een volle loopbaan lang. Zij was een leerkracht met zuiver Evangelische inspiratie naar d'oude observantie, bezorgd en bekommerd vaak met vele na-schoolse uren inzet en huisbezoeken. Haar vrije tijd ging naar het parochieleven met volle begrip, toen al, voor de taak en de roeping van de leek in de kerk: de jeugdbeweging heeft zij beziel met de geest van Cardijn, de vrouwenbeweging geleid en gevormd, grootmoedig genoeg om menselijke kritiek te overstijgen.

Toen de periode van de « gulden leeftijd » aanbrak werden haar krachten dra opgeëist door de zorg voor haar geliefde zuster Alice.

Hierbij heeft zij zich offerbereid zonder enige reserve gegeven tot het uiterste, tot wanneer haar sterk hart eronder bezweek.

Toen het te zwak bleek om nog te kunnen geven en zij zelf aangewezen was op wederliefde groeide in haar het verlangen te mogen sterven: « Mocht Onze Lieve Heer mij toch maar komen halen ». Zoals heel haar leven een offerleven is geweest zo was zij ook bereid het helemaal terug te geven.

De Heer heeft haar gebed verhoord: midden in de nacht van zaterdag op zondag die voor haar steeds echt de « dag des Heren » was heeft zij met Hem de overtocht gemaakt naar het land waar 't altijd zomer is en zonnelicht. Zij zal er velen die haar lief waren hebben ontmoet en samen met hen zal zij waken over hen die zij met pijn in 't hart moest achterlaten.

Dierbare familie, heb dank voor uw vele bliken van genegenheid, blijf mij gedenken in uw gebed.

De families

HOVE-EECKHOUT,

danken U voor uw bliken van medeleven.

---

Drukk. L. De Ruyver - Brakel