

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

†

M E V R O U W

**Orpha HOVE**

echtgenote van

**de Heer Julien VAN DENHOVE**

geboren te Elst, op 18 augustus 1925  
en kortstondig overleden te Anderlecht,  
op 23 juni 1974,  
gezalfd met de H. Olie der zieken.

Plotselings aan de liefde der haren ontruikt was zij een liefdevolle steeds bezorgde echtgenote en moeder, leefde slechts voor haar echtgenoot en zoon, steeds bekommerd om het welzijn van familie en vrienden.

Dierbare echtgenoot en beminde zoon Patrick, zo onverwachts heeft de Heer mij tot Zich geroepen. We hadden niet eens meer gelegenheid afscheid van elkaar te nemen.

Lieve familie en vrienden vaarwel, dank voor Uw toewijding en eens zien wij elkaar weer in het eeuwige Vaderhuis.

**De Heer Julien VAN DENHOVE,  
De Heer Patrick VAN DENHOVE,  
En de familie,**

**danken U voor de gebeden en  
blijken van kristelijke deelneming  
die U hebt betuigd bij deze  
gelegenheid.**

---

Funéral-Home Pierre DAEM