



VROOM AANDENKEN  
AAN GODS TROUWE DIENAAR  
EERWAARDE HEER

**ROBERT HOVE**

geboren te Nederbrakel, de 20 september 1898 en plots overleden te Baarle-Drongen, de 18 juni 1970. Hij ontving het H. Oliesel in « articulo mortis ».

Priester gewijd te Gent de 29 mei 1926, was achtereenvolgens leraar aan O.L. Vrouwcollege te Oudenaarde, onderpastoor te Zingem, te Melle, en daarna pastoor te Moregem de 15 februari 1946 en was pastoor van Baarle-Drongen sinds 2 maart 1950.

De dierbare overleden priester was in de volheid van de betekenis een trouwe dienaar van de Heer. Ten volle zich bewust van zijn deelname aan het Priesterschap van de Hogepriester Christus, heeft hij de medewerking met Christus en zijn bisschop in alle omstandigheden en in alle milieu's waarheen hij gezonden werd, krancig en waardig opgenomen.

Hoe ernstig hij ook was en hoe streng en sober voor zichzelf, was de dierbare overledene een optimistisch priester, die gezellig was in de omgang met de confraters en met zijn mensen, aan wie hij zo verkleefd was. Die levensblijheid vond hij in de ware Bron van kracht en vreugde: de H. Eucharistie en zijn Mariale gehechtheid.

Zijn parochie is hij als parochieherder voorgegaan met goedheid en mildheid jegens de armen, de zwakken, de beproefden, met een plichtsetrouwheid in zijn regelmatige contactname met zijn parochianen, met een ijver voor Gods huis, met een vrijgevigheid voor de goede werken, waardoor hij zijn parochie inzake christelijke mededeelzaamheid het voorbeeld gaf.

Hoe onverwacht de dood ook kwam, de dierbare goede pastoor was gereed voor de Komst van de Heer en wij zijn er stellig van overtuigd dat, tot zijn trouwe priester, omwille van diens gehechtheid aan de Heer, omwille van diens eerbiedige trouw aan bisschop, ook omwille van diens zorg voor parochiekerk en dierbare mensen, van diens schoon en waardig priesterschap, de Heer zeggen zal: « Treed binnen in de Vreugde van de Heer ».

Dierbare familieleden, goede confraters, goede Zusters, hartelijk dank om uw genegen toewijding en vriendschap. Bidt voor mij.

Beste parochianen van Baarle, helpt door Uw toewijding en goede geest mede, dat Uw parochie steeds die mooie christelijke parochie blijft « waar het goed is om te leven ».

Houdt mijn aandanken en apostolaat in ere.

De familie HOVE - EECKHOUT,

danken voor uw blijken  
van deelneming in rouw  
en gebeden.

Drukk. Vleeshouwers-Platteau, Vinderhout