



Het zaad viel in goede aarde en opgegroeid
bracht het honderdvoudige vrucht voort.
(Sexagesima)



BID VOOR DE ZIEL

van mijnheer

THEOPHIEL HOVE

geboren te Michelbeke de 18 juni 1876 en er
godvruchtig overleden de 23 februari 1957,
voorzien van de laatste HH. Sakramenten.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Deze brave man is opgegroeid en oud gewor-
den in een omgeving waar de mensen in al hun
eenvoud dicht bij God leven. Hij heeft van zijn
voorouders geërfd het diepe geloof dat zin geeft
aan het leven en de liefde tot het werk dat adelt.

Afgezonderd van de zogenaamde beschaafde
wereld leefde hij in de intieme landelijke huis-
kring waar O.L. Heer bij iedere daad betrokken
wordt, waar de kopere slinger van een antiek
uurwerk de rustige maat slaat der harten en
waar oude portretten van afgestorvenen de ont-
wikkeling van nieuwe tijden ernstig bewaken.

Buitenhuis zijn het de deinende velden waar
de boer in ieder jaargetijde te kampen heeft
met het weder en de grond.

Zo zien wij onze duurzame overledene, met
God, haard en natuur verbonden, zijn lange loop-
baan doormaken.

Maar eens komt de herfst en... de winter, de
oude dag, het lijden en de dood.

Nu zal hij rusten. Zijn werken volgen hem.

Beminde zuster, gij zult eenzaam zijn en toch
zal ik met allen die U duurzaam waren steeds bij
U zijn. In de Hemel is er geen werken en geen
zwoegen meer, geen lijden en geen dood. Hoop
op hiernaamaals.

Beste familie, leeft kristelijk en weest ervan
overtuigd dat alles op aarde vergankelijk is.

Ik dank U vooral die mij zo goed verzorgd en
geholpen hebt.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)



De familie HOVE,

is zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en dankt U.

Uitg. Thomas Marcel, Michelbeke.