

Kom, gezegende mijns Vaders, bezit het rijk dat u is voorbereid van in het begin van de wereld.



Bid voor de ziel

van

PETRUS HUBAU

weduwnaar van

MARIA ROUSSEAU

geboren te Oubrakerl de 12 Mei 1879 en godvruchtig overleden te Nederbrakel de 24 December 1950
Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.
Wijkmeester van het Genootschap van de H. Franciscus-Xaverius, de Bond van het H. Hart en andere godvruchtige Genootschappen.



De brave man is heengegaan, kalm en gelaten, gans onderworpen aan Gods Wil.

Op het laatste van zijn leven heeft hij vele droeve dagen en bange nachten gekend. Wetenschap noch gebed mochten hulp of genezing brengen, Zonder morren heeft hij zijn kruis gedragen, steeds tevreden en geduldig. De dood van de rechtvaardigen is kostbaar voor God; het is een overgang tot het eeuwig geluk, waar lijden en ellende niet bestaan.

Als ijveraar van de H. Hartbond heeft hij als een echte apostel geijverd voor het verspreiden van het Rijk van Christus, Zijn enige bekommernis was het bijhouden en verzorgen van zijn leden. Zijn ijver en trouw aan de bond moge strek-

ken tot voorbeeld van iedereen. O.L Heer zal dan ook zijn trouwe dienaar opwachten met de woorden; "Kom, gezegende mijns Vaders „

Duurtare kinderen, hebt dank voor de zorgen en genegenheid mij geschonken. Het scheiden doet pijn, maar het is Gods Wil. Vindt uw sterkte in het gebed en blijft trouw elkaar.

Duurbare H. Hartbonders doet verder goed uw best en blijft aan uw bond gehecht. Weest trouwe dienaren van Jezus H. Hart, Vergeet mij niet in uw gebeden,



Mr. & Mw Jozef VERMEERSCH-HUBAU en kind;

Mr & Mw Jozef HUBAU-VAN DE WALLE en kinderen;

De Familiën HUBAU-ROUSSEAU;

Danken U van harte voor de blijken van oprechte deelneming door U betoond.