

Dank zij Zijn Verrijzenis, blijft Kristus een bron van vreugde en levensmoed!



In de zoete hoop van de Verrijzenis en
eeuwig Leven bidden we voor

Mevrouw

Cordula HUBEAU

weduwe van de Heer Alfons MARROYEN,
geboren te Oprakel op 2 november 1886 en
vroom en kristelijk overleden in het bejaardentehuis te Brakel-Oprakel op 6 april 1974,
gesterkt door Kristus in Zijn Sakramenten
en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van alle godvruchtige genootschappen der parochie.

Wanneer de zon van dit aardse leven ondergaat, rijst de dageraad van een nieuw bestaan.

De gezegende ouderdom is een top, weinigen geraken zo hoog. De meesten worden onderweg weggemaaid: hun leven kent geen voleinding, het wordt afgeknakt. Elke ouderdom is goed om te sterven. Een volledig leven uitdoen is het hoogste voorrecht. Elke ouderdom heeft zijn eigen schoonheid en de opperste schoonheid bestaat hierin al deze schoonheden te hebben bezeten.

De ouderdom is de avond en de zachtheid van de avond is soms het schoonste uur van

de dag omdat de avond de vrede van de nacht aankondigt, omdat men weet dat er een morgen zal op volgen.

Wij danken U, God voor het mooie, lange leven van deze vrome en goede vrouw, die in lengte van dagen in ons midden en in haar prachtige geboortestreek heeft mogen zijn. Tot op de top van haar jaren leefde ze blij en gelukkig, dankbaar voor alle gezelligheid en vriendschap, zowel van familie als van de dienstvaardige Eerwaarde Zusters van het bejaardentehuis, die door de goede oppas en zorgen haar laatste levensjaren voor haar een bron van vreugde en geluk zijn geweest.

De goede God beware U voor al uw goede diensten. In het geloof van de Verrijzenis zien we elkaar weer in het eeuwig leven.

De families HUBEAU-MARROYEN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. S. Gijssels, Brakel-Oprakel