

Blijf bij mij Heer, want de avond valt  
en mijn dag loopt ten einde...

+

Dankbaar aandenken en gedenk in uw  
gebed

de Heer

**Albert HUBO**

echtgenoot van Mevrouw  
**Alda VAN DAMME.**

Geboren te Oprakel op 13 juni 1903 en  
godvruchtig overleden in de kliniek Zusters  
van Barmhartigheid te Ronse op 10 november  
1983, voorzien van de HH. Sakramenten en  
de Pauselijke Zegen.

---

De maand november met zijn dankbare ge-  
denkdagen voor onze overledenen, de tijd  
van de herfst bij het vallen van de bladeren,  
de dagen korter, doen ons even bezinnen  
over leven en dood. Deze tijd is een tijd  
van wachten en verwachten: in het tijdelijke  
en vergankelijke leven belijden we « IK GE-  
LOOF IN EEN EEUWIG LEVEN ». Wij lezen  
in het boek der Wijsheid III,1-3, : de zielen  
der rechtvaardigen zijn in Gods hand, geen  
boze kwelling zal hen treffen. Voor het oog  
der mensen leek het of zij stierven maar ze  
zijn in vrede « Alleluia ».

In de gezegende ouderdom van 80 jaar  
werd een ingoed en bedrijvig mens aan de  
liefde en de genegenheid van vrouw en kin-  
deren en zijn familie onttrokken. Met zich  
draagt hij mee 30 jaar zware arbeid in de

donkere mijnschacht. Op rust gesteld, de  
graagvolbrachte arbeid thuis en stil bewezen  
diensten, van genegen vriendschap en de  
eenvoudige, zachte omgang met zijn huis-  
genoten. Het ene woord niet hoger dan het  
andere. Van huis uit bezielde hem een diep  
geloof en een groot vertrouwen in de Heer.  
Hij hield van zijn dierbaren en leefde nog  
altijd bedrijvig of berustend, nog zoekend  
of al moegetobt, tot zijn mensenhart, wat  
onverwacht stil viel om te gaan rusten bij  
de God der eeuwigheid. Hij ruste nu in  
vrede!

Mijn dierbare echtgenote, kinderen en  
kleinkinderen, familie en vrienden, gij allen  
weet best wat ik voor U geweest en gedaan  
heb. Ik dank U allen voor uw genegenheid  
en vriendschap. Mijn leven was lang en ge-  
lukkig. Laat mijn gedachtenis de band blijven,  
die U samenbindt. Zorgt voor moeder, blijft  
eensgezind, blijft kristelijk, tot we eens  
eeuwig samen zijn bij de Heer.

Namis: zondag 27 november te 10 u. in de  
Sint-Martinuskerk te Brakel-Oprakel.

De families: HUBO, VAN WIJMEERSCH,  
VAN DAMME, VAN PEVENAEYGE,

danken U voor de blijken van kristelijke deel-  
neming.

---

Begravenissen Raoul, Marktplein, Brakel  
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel

*R + M 16/11/85*