

✿ Heer, zij die ons zo dierbaar en nabij was, is ons ontnomen.

In geloof en vertrouwen op Gods genade gedenken wij Mevrouw

Anna H U B O

echtgenote van de heer
VAN WIJMEERSCH Albert

geboren te Zegelsem op 22 januari 1911 en godvruchtig overleden op 19 maart 1978, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Maandenlang bleef zij in de greep van een onverbiddelijke kwaal. Na veel geduld getoond te hebben in het bitter lijden, is zij dan heengegaan, kalm en gelaten, in de avond van het feest van de H. Jozef, de hoop der zieken, de Patroon der stervenden, op die zondag waarop in de parochiekerk de vroegmis opgedragen werd voor de stervenden.

Heer, hoe hard het ons ook valt, wij aanvaarden uwe goddelijke wilsbeschikking. Gij die zelf eerst gebeden hebt dat de lijdenskelk aan U zou mogen voorbijgaan maar die toch de wil van de Vader verkozen hebt boven alles, Gij die Heer zijt over leven en dood, Gij zijt ook « de Verrijzenis en het Leven » : daarom drukken wij

hier ons vast vertrouwen uit in het later weerzien van al onze geliefde overledenen.

Wij vragen U, Heer : neem haar vele verdiensten aan, haar schone christelijke en gelovige onderwerping die zij betoond heeft bij de vele harde slagen die het leven haar toebracht. Laat ons nu op haar toepassen de woorden van uwe Apostel : « Ik ben ervan overtuigd dat alle beproevingen van het leven niet opwegen tegen de heerlijkheid die ons bij God te wachten staat ». Beste Albert en beminde kinderen, laat U niet ontmoedigen door deze harde scheiding. Ik dank U duizendmaal voor Uwe goede zorgen. Uw kracht en uw steun zult gij vinden waar ik die voor mij altijd heb gehaald : in het gelovig gebed.

Mr Albert Van Wijmeersch,
Mr en Mevr Jean en Christiane Van
Wijmeersch - Bockstaël en kinderen,
Mr en Mevr Roland en Annie Van
Wijmeersch - Spileers en kinderen,
De families Hubo - Roos, Van Wij-
meersch - Van Schoorisse,

danken U oprecht
voor de blijken van waardering
en deelneming.

Vandevelde, Oudenaarde