

Bewijs uw barmhartigheid
aan allen die gestorven zijn
en neem hen op
in uw vreugde en vrede. (avondgebed)

†

Uitnodiging tot gebed voor
DE HEER

Florent HUBO

weduwnaar van Mevrouw

Clarisse VAN DER EECKEN

geboren te Velzeke - Ruddershove op 2
oktober 1908 en stil ontslapen in de kliniek
te Zottegem op 22 oktober 1989, gezalfd
met de H. Olie der zieken.

God, als lijden en beproeving ons over-
komen, wordt dikwijls alles ons te machtig
en laten wij vertwijfeld de armen zinken.
Verlaat ons niet. Laat ons weer vernemen
hoe Gij nooit uw steun ontzegt aan wie
met vertrouwen tot U bidden.
(Openingsgebed 29e zondag.)

Florent was een sterke mens.
Na een leven van zware arbeid
die de ijzergieterij met zich brengt,
werd zijn kracht gebroken
door een ongelukkig toeval.
Toch trachtte hij nog lange tijd
bezig te blijven zoals het ging,

106

want niets blijkt zo moeilijk om dragen
dan werkloos toe te zien.
En dat werd zijn dagelijks offer.
Nu zijn goede echtgenote wegviel,
die hem zovele jaren verzorgde,
werd het hem allemaal teveel.
Stil wachtte hij op de verlossing
om weer bij moeder te zijn.

Heer Jezus, Zoon van God,
Verlosser van de wereld,
Gij hebt in uw lijden en kruisdood
onze kwalen en smarten gedragen.
Wij bidden U voor Florent die Gij
nu uit zijn lijden hebt verlost.
Bevestig ons geloof in het eeuwig leven
en onze hoop dat Gij hem niet verlaat.
Bemoedig ons om uw liefde te herkennen,
laat Florent nu thuiskomen,
naar uw woord :
« In het huis van de Vader
waar plaats is voor velen ».

Roger FONTEYNE-HUBO en kinderen,
Erick HUBO,

zijn kinderen en kleinkinderen ;
De families HUBO - SPRANGERS en
VAN DER EECKEN - BAELE,

danken voor uw kristelijke deelneming.

Druk, Van Herzele, Oudenaarde

v. 27/10/89 Oudenaarde d. 20 u

*W.
R.
F.*