

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde
geven.

(W. Bruyninckx).

ALS HERINNERING AAN
DE HEER

Lucien HUBO

weduwnaar van Mevrouw

Bertha DONKERWOLKE

geboren te Schorisse op 21 februari 1914 en
godvruchtig overleden in de kliniek Zusters
van Barmhartigheid (Hogerlucht) te Ronse
op 11 februari 1993,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Oud-Strijder 1940-1945.

Lid van de K.B.G. Opbrakel.

Lid van het A.C.V.

†

**De families HUBO, VAN NIEUWENHOVE,
DONKERWOLKE en ROOS,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding : Am. Marroyen - (055) 42 26 08

Het is langs de ene kant niet gemakkelijk
het leven van een mens samen te vatten,
maar anderzijds is het leven van praktisch
elke mens een opeenvolging of afwisseling
van vreugde en pijn. Daarin ligt onze levens-
opdracht : alles te bundelen en het anderen
en zo ook onszelf te nutte te maken.

Deze overledene heeft zo een leven gekend
van goede en kwade dagen. Hij heeft oorlog
en vrede gekend. Hij wist alles geduldig te
verwerken en zo zijn leven zin en vorm te
geven.

Vader in de hemel, door onze tranen heen,
willen wij dank zeggen om dit schone leven.
Wij hebben hem gekend als een goed mens,
een vriend van vele mensen. Wij vragen U :
breng Gij hem thuis en laat hem verder leven
bij U en in ons hart.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, allen
die voor mij goed hebben gezorgd in mijn
laatste levensjaren, ik dank u, voor alles wat
u voor mij gedaan hebt. Vergeet mij niet in
uw gebeden.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Namis : op vrijdag 12 maart 1993 om 19 u. 30.