

*O man gij stond mij naastig bij :
dat God uw hulp en troost nu zij!*



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Magdalena Maria HUBO

echtgenote van De Heer Valère GEZELS

geboren te Zegelsem op 17 oktober 1922
en thuis godvruchtig overleden
in familiekring op 8 augustus 1996,
gesterkt door het sakrament
van de ziekenzalving.

Zoals het leven van vele mensen is ook het leven van de dierbare overledene een aaneenschakeling geweest van goede en kwade dagen van " vreugde en verdriet ". Maar doorheen de wisselvalligheden van het leven, heeft zij zich steeds vastgeklampt aan haar kristelijk geloof, het geloof is de goedheid van de Vader, die ons steeds richt en leidt naar ons eeuwig geluk, naar onze " Veilige Haven ". Ze was gereed om haar leven af te leggen in de handen van haar Verlosser en Heer.
Een schoon leven, niet naar de maatstaf van

de wereld, maar naar die van het geloof. Zij leefde stil en tevreden, onbekommerd in haar stille woning, omringd door de goede zorgen van Valère, André, Christiane en Mario. Zij trok zich niets aan van de jachtige wereld, was steeds kontent.

De laatste tijd was de miserie begonnen, tot zij nu, nog rap van ons is heengegaan.

Dierbare echtgenoot, samen deelden wij het " voor " en het " tegen " van het leven. Het is een harde slag, ik dank u voor uw genegenheid. Moge God, en de onzen, u toch enige verlichting en steun zijn.

Dank u allen André, Christiane en mijn geliefde Mario, ik ben blij dat ik thuis ben mogen sterven, nu moet u liefdevol vader bijstaan. Leeft eensgezind in liefde tot God en elkaar.

Allen die me weldeden, familieleden, vrienden, dank u. Ik was graag bij u, zo hebben we geloofd en gehoopt, nu ga ik over naar het eeuwig geluk.

Maria Moeder van Smarten, bid voor ons.

Namis op woensdag 28 augustus 1996 om 19 uur
in de parochiekerk te Zegelsem.

Voor uw medeleven en gebed danken U de
families :

**HUBO - VAN DER BRUGGEN
GEZELS - HOEBEKE.**

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel