

Heer, Uw Wil geschiede...

+

WIL IN UW GEBEDEN GEDENKEN

de ziel van Vrouw

## Maria - Leona HUBO

echtgenote van Mijnheer

René MORNIE,

geboren te Opbrakel op 2 april 1905 en er na een langdurige ziekte overleden op 14 maart 1963, bediend door het H. Oliesel en de Pauselijke Zegen in extremis.

Een goede moeder is een grote genade, waarvan de kinders eerst de volle waarde er van kennen als ze van hier heengaat.

Moeder, dat is ongemeten liefde, dat is goedheid, dat is zorgen, dat is begrijpen, immer alles vergeven.

Een goede echtgenote is de mildste zegen van God voor haar man; en de grootste gunst voor haar kinderen is wel 'n godvrezende en deugdzame moeder. Zij die we zo lief hadden is niet meer bij ons; onze vreugde, onze troost, onze toevlucht in lief en leed is ons schielijk ontnomen. Moeder heeft haar lijden elke dag aan God opgedragen. Verkleefd aan haar gezin, heeft ze telkens in haar beproeving en lange ziekte om de nodige sterkte en genezing gebeden. God zal haar verdiensten belonen.

Geliefde echtgenoot, bij dit onverwacht afscheid weze uw zoete troost, mijn levenslange trouwe of fervaardige liefde. Gij weet hoe ik U in lief en leed ter zijde heb gestaan. Samen hebben we het geluk niet gekend, nadat de kinderen goed geplaatst wa-

ren, in stille innigheid en rust ons arbeidzaam leven te besluiten. Blijf een goed kristen, tot we verenigd worden hiernaamaals.

Mijn duurzame kinderen, schoon- en kleinkinderen, ik heb zoveel aan U gedacht, voor u gewerkt en gebeden. Dit plots heengaan treft U zo diep, voortaan zult U mijn plaats onbezet zien aan de haard. Eert vader en bezorgt hem een gelukkige dag. Blijft me gedenken in uw vrome gebeden.

Bloedverwanten en vrienden, dank voor uw genegenheid en vriendschap. Bidt een vroom gebed.



De Families HUBO,  
VAN WYMEERSCH,  
MORNIE,  
FOUBERT,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.

---

Uitg. S. Gyselinck, Opbrakel