

H. Jozef, patroon der stervenden b. v. o. !



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

OSCAR HUBO

echtgenoot van Mevrouw

ANNA DE CUBBER

geboren te Nederbrakel,
den 2 Februari 1890 en er godvruchtig overleden,
den 13 Maart 1947. voorzien
van de HH. Sakramenten der stervenden.

Ridder in de Leopoldsorde

Hoe zwaar valt het verlies van dezen braven echtgenoot en vader. Hij muntte niet uit in rijkdom, geld en goed en eer, maar door arbeid heeft hij zijn leven schoon en waardig gemaakt.

Zijn huis was nederig maar bezat een schat van onderlinge liefde, vrede en trouw. Zijn woord was oprecht en leugen of bedrog kwam er niet over zijne lippen. Met zijn geloof in God, — want hij diende trouw God — wist hij aan de zijnen schoone lessen na te laten, vol wijsheid en ondervinding.

Lieve Moeder en dierbare Kinderen, gij moet U thans getroosten in de afwezigheid van vader. Doch twijfelt er niet aan: God die U met de eene hand slaat, zal met de andere hand balsem gieten op de wonde van uw smartend hart. Want « Hij slaat en geneest, Hij doodt en maakt levend. » Verheft daarom uw blikken ten hemel en neemt uw toevlucht tot de Goddelijke Voorzienigheid. Wat God bewaart is wel bewaard! Vaart allen wel hier op aarde en leeft schoon opdat wij ons zouden mogen wedervinden hierna maals in blijdschap. Bidt voor mij!

De 4 Akten a. u. b. voor den overledene.

R. I. P.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel.

Mevrouw Oscar HUBO, geboren Anna DE CUBBER,
en kinderen;

De Familie HUBO;

De Familie DE CUBBER;

bedanken voor de blijken van deelneming
in den smartvollen rouw die hen treft.