

O Mens, wie g' ook zijt,
Wees steeds tot de dood bereid !



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

RENILDE-MARIA HUBO

Weduwe van Mijnheer

VICTOR PLAMONT

geboren te Zegelsem de 28 februari 1875, en god-
vruchtig overleden te Nederbrakel de 20 juni 1956.
Gezaïfd met het H. Oliesel.



Niemand beter dan de dood leert ons de echte waarde van het leven kennen; alles vergaat en alleen het goede, dat we voor God en onze ziele zaligheid gedaan hebben, blijft ons bij. De Almachtige God heeft de dag van ons ster-ven voor ons verborgen gehouden opdat wij ons steeds zouden voorstellen dat die dag nabij is en opdat wij des te meer ons best zouden doen om altijd braaf, deugdzaam en kristelijk te le-ven, voorbeeldig in trouwe dienst van God, zijn priesters en zijn Kerk.

Trachten we dan de aardse dingen gering te schatten en iedere dag het uur van ons over-gaan naar de Eeuwigheid voor ogen te hebben.

Dat had de dierbare overledene goed begrepen en daarom stelde zij haar leven in het teken van de godsdienstigheid en deugd. Als goede moeder gaf zij haar kinderen het goede voor-beeld van toewijding en opoffering.

Mijn dierbare Kinderen, ik weet met welke liefde gij mij steeds hebt omringd; ik dank er U om en dat God het U lone, Bewaart mijn aan-denken trouw in uw hart en daarom gedenkt mij veel in uw gebeden en H. H. Missen. Dat is het enige middel om mij nog verder te helpen.

Vaart allen wel, leeft braaf en deugdzaam, vlucht de kwaden en de bozen van deze wereld en blijft gehecht aan Jezus en zijn H. Kerk. Zo zien we dan malkander terug bij O.L. Heer in Eeu-wige Blijdschap.

O Goede Jezus, wees niet mijn rechter maar mijn Zaligmaker.

De 4 akten a. u. b. voor de overledene,



Uw welgemeende en christene deelneming was voor ons een zalvende blijk van ge-negenheid;

De Familiën HUBO, PLAMONT,
DE TEMMERMAN, DEBUS, en
SERBRUYNS.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdlaourt