

Komt allen tot Mij die uitgeput zijn  
en onder lasten gebukt  
en ik zal u rust en verlichting schenken  
(Mt. 11,28)

Dankbaar willen wij  
in ons gebed gedenken

PATER  
Guillaume HUMBLÉ  
MONTFORTAAN

Hij werd geboren  
te Uikhoven op 16 december 1921  
Op 8 september werd hij geprofeet te  
Rotselaar, en tot priester gewijd  
te Oirschot (NL) op 16 maart 1947.  
Onverwacht overleed hij te Leuven op  
4 augustus 1991, in extremis gesterkt door  
het ziekensacrament.

Voor uw meelevens en gebed

DANKEN U

De Montfortaanse Gemeenschap  
De Familie Humblé

Zijn zo onverwacht heengaan doet ons pijn,  
want in hem verliezen wij een goede en attente  
confrater, bezorgd als hij was om vele kleine  
dingen. Ofschoon eerder zwak van gezondheid  
heeft hij als priester dag aan dag het beste  
van zichzelf gegeven, achtereenvolgens als  
leraar, medepastoor en econoom, te Rotselaar  
en te Leuven. Beide gemeenschappen lagen hem  
zeer nauw aan het hart. 'Giel', zoals wij hem  
noemden, was begaafd met een scherp helder  
verstand. Bij hem kon men altijd terecht als  
men een probleem had. Het was dan ook  
niet verwonderlijk dat men hem heeft belast  
met het economaat dat hij zoveel jaren met  
uiterste zorgvuldigheid heeft beheerd.

Maar dit belette hem niet om ook als priester  
mensen tegemoet te treden en met raad en  
daad bij te staan.

Naar het voorbeeld van de H. Montfort was hij  
een man van gebed, trouw aan zijn dagelijkse  
H. Mis en religieuze oefeningen.

Ook was hij een groot bewonderaar van Gods  
heerlijke natuur, en dan vooral de wondere  
bloemen- en plantenwereld. Daar kon hij in  
zijn vrije tijd uren mee bezig zijn.

Zijn confraters, familie en zoveel anderen lagen  
hem nauw aan het hart. Het was hem een  
vreugde hun, hoe dan ook een plezier te doen  
en daar was hij soms zeer vindingrijk in.

Moge de Heer hem, om dit dienend leven,  
nu opnemen in zijn eeuwige vreugde en ver-  
enigen met zijn ouders en broer Louis.