

Laten we dankbaar bidden  
voor Mevrouw

**Julia - Gerardine HUTSE**

*echtgenote van  
de Heer Hector GEZELS*

geboren te Welden op 28 november  
1909 en godvruchtig overleden te  
Oudenaarde in de H. Hart kliniek op  
9 mei 1978.

*Lid van de K.B.G.  
en de confrerie van het H. Sacrament  
en de H. Amandus*

Lieve echtgenote, moeder, groot-  
moeder en dierbaar familielid wij zijn  
teneergeslagen en bedroefd om uw  
vlugge heengaan... en toch dankbaar  
om wat gij voor ons betekent.

Och God, wat een pijnlijke beproe-  
ving... hoe zwaar drukt dit kruis op  
onze schouders. Wij zuchten, ó Heer,  
doch morren niet; maar geef Gij  
sterkte aan onze bloedende harten.

De herinnering aan deze trouwe  
echtgenote en goede moeder blijft in  
ons voortleven. Vol toewijding wist  
zij zichzelf geheel en al te geven aan  
haar gezin, in alle eenvoud en plichts-  
bewust.

Fier was zij op haar kinderen en  
blij en gelukkig wanneer ze haar

kinderen en lieve kleinkinderen bij  
haar thuis mocht ontvangen.

Na een werkzaam leven mocht ze  
nu genieten, samen met haar man,  
van een welverdiende rust

Maar zo vlug is dit alles voorbij.  
Gelaten en tevreden en in overgave  
aan Gods Wil heeft zij haar dood  
aanvaard.

Wij danken U, Heer God, omdat  
Gij ons een moeder hebt gegeven die  
zoveel voor ons heeft gedaan. Wij  
weten het dat het leven een gave is  
van U, en een opgave voor ons. Wij  
danken U, Heer God, omdat U ons  
zo'n echtgenote en moeder hebt ge-  
schonken. Neem haar nu op in 't he-  
mels Vaderhuis.

O. L. Vrouw van Kerselare bid voor  
ons.

---

De Heer Hector Gezels,  
De Heer en Mevrouw Marc Gezels-  
De Stoop en kinderen,  
De Heer en Mevrouw Paul Gezels-  
Bultot en kinderen,  
De Heer en Mevrouw Luc Gezels-  
Van Assche en kinderen,  
De Heer en Mevrouw Erik Gezels-  
Van Ceunebroecke en kind,  
De families Hutse-Michels  
en Gezels-Dubois

*danken voor uw medeleven*