

Ik geloof de verrijzenis van het vlees en het eeuwig leven.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Constance HUTSE

weduwe van Mijnheer

Serafien VAN DAELE

geboren te Velzeke, de 23 Juni 1868 en aldaar
godvruchtig overleden, de 6 Juni 1950.

gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van het Broederschap der H. Barbara.

De overledene was begaafd met wijsheid, nederigheid en zachtmoedigheid en bezat boverdien de liefde die de band is der volmaaktheid. (Coloss III - 14.)

Eenvoudig was haar omgang, diep godsdienstig was haar leven. De grootste vertroosting die zij in 't graf mededraagt is de overtuiging, als een onberispelijk echtgenote als een tedere en toegenegene moeder te hebben geleefd en aan hare kinderen duurzame lessen en christelijke deugden ten erfdeel te laten.

In haar langdurige beproeving heeft zij de stichtendste verduelgheid beoefend, iedereen die haar naderde was getroffen door haar wonderbare onderwerping niettegenstaande hare vele kwellingen.

Heilige Maria op U heb ik mijn betrouwen gesteld wees gij nu mijn voorspreekster bij God en de deur des Hemels.

Bemilde kinderen en bloedverwanten, hebt dank voor de tedere liefde waarmee gij mij hebt omringd en mij hebt verzorgd in mijne kwellingen. God zal u lonen voor hetgeen ge voor mij gedaan hebt. Blijft mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid 300 d. afl.

R I P.

Uitg. Urbain De Groot, koster, Velzeke

De familie HUTSE, VAN DAELE, DE PESSEMIER en
VAN WAAYENBERGE

danken U voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het afsterven van

Mevrouw Marie-Constance HUTSE