

Elk leven is mooi  
waarin de hoofdgedachte  
voor de anderen is.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

**MEVROUW**

**Marie, Leonie HUTSE**

echtgenote van

**Heer Richard DE GEYTER**

geboren te Delftinge

op 11 april 1900 en overleden in de kliniek St.-Elisabeth te Zottegem op 28 maart 1982, gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken.

De eenzaamheid van de warme lentewind  
laat ons voelen  
dat je er niet meer bent  
Een grijze schaduw  
op een verre muur  
wijst de tijd aan  
sinds je vertrek

De voetstappen die je achterlaat  
zijn bezit van de grond  
Jouw leven is van het verleden  
Je woord  
is in monden van anderen  
Je bent niet  
Je was...  
zo is het met alle dingen.

INGE.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen troost U in mijn afwezigheid. De goddelijke voorzienigheid heeft mij weggeroepen uit dit sterfelijk leven, waarin wij iedere dag een stap dichtert zetten bij ons graf. Bewaar daarom trouw al het goede en het schone dat het gezinsleven tooit en siert.

Heb dank voor de goede zorgen en voor de diepe genegenheid waarmee gij mij hebt gesteund en bijgestaan.

Blijf pa helpen en mij gedenken. Zo wordt mijn heengaan geen afscheid, maar een echt wederziens.

Voor uw gebeden en blijken van medeleven danken U

De families HUTSE

DE GEYTER

DE BATSELIER

DE SMET

---

Rouwondern. : Andries dukkerij v.d.m.