

Ik ben de verrijzenis en het leven,
wie in Mij geloofd zal leven, ook al
is hij gestorven.

†

TOT VROME GEDACHTENIS
AAN DE HEER

François HUTSEBAUT

**echtgenoot van mevrouw
Augusta WALRAVENS**

geboren te Ophasselt op 7 september 1901 en
godvruchtig overleden in de Sint-Franciscus-
kliniek te Oprakel op 5 mei 1978, gesterkt
door de H. H. sacramenten der Zieken en de
Pauselijke Zegen.

Zoals hij geleefd heeft, zo is hij ook naar de
Heer teruggegaan: kalm en gelaten, geheel
aan hem overgegeven is hij zacht van ons
gescheiden, om beloond te worden voor het
vele goede dat hij gedurende zijn leven hier
op aarde gedaan heeft.

Omdat hij goed geleefd heeft en God getrouw
heeft gediend tot aan het eind van zijn leven,
is dit afsterven geen dood, maar een veran-
dering van woonplaats, een verhuizing van
een menselijke naar een eeuwige "thuis".

Lieve vrouw, gij die mij levenslang met uw
tere zorgen hebt omringd, vooral de laatste
maanden van mijn leven — en gij mijn lieve
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
gij die mij allen zoveel liefde en vriendschap
geschonken hebt — ik dank u allen voor het
geluk dat gij mij dag aan dag hebt bijgebracht.

Moge God u op zijn beurt belonen voor het
goede waarmee gij mijn leven hebt aange-
naam gemaakt. Onthoud mijn vermaningen,
doe al uw plichten goed en bid voor mij.

Vanuit de hemel zal ik ook God bidden dat
Hij u steunt in de strijd van het leven.

Blijven wij bidden voor elkaar.

**De families HUTSEBAUT, VAN DEN BOSSCHE,
WALRAVENS en VAN HOORDE**

**zijn zeer erkentelijk om uw blijken
van deelneming en danken U.**

Druk. Van Der Bracht, Voorde.