

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.



Gedenk in uw gebed

mevrouw

Gabrielle Hutsebaut

weduwe van

Jozef Martens

geboren te Ophasselt op 25 januari 1907
en godvruchtig overleden te Zottegem op
21 januari 1994, gesterkt door het H. Sa-
krament van de zieken.

De families

Hutsebaut, Martens,

Van Den Bossche en Van Damme

danken u voor uw medevoelen in hun
rouw en uw steun door uw vroom gebed.

God, mijn God zijt Gij,
Ik zoek U met groot verlangen.
Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart
als dorre akkers naar regen.
Zo zie ik omhoog naar de plaats waar
Gij woont,
beschouw ik uw macht en uw glorie.
Meer waard dan het leven is mij uw genade,
mijn mond verkondigt uw lof.
Ik zal U prijzen zolang ik leef,
mijn handen uitstrekken naar U.
Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs,
mijn mond zal U jubelend danken.
Als ik in de nacht op mijn bed aan U denk
dan houd ik U stil in gedachte.
Want Gij zijt altijd mijn beschermer geweest,
ik koester mij onder uw vleugels.
Met heel mijn hart houd ik vast aan U,
het is uw hand die mij steunt.

Psalm 63

Met deze gedachten bezielde heeft de dierbare
overledene geleefd en is zij de eeuwigheid
ingegaan.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, ik dank om uw genegenheid en
goede zorgen.

Beste familieleden en vrienden, tot weerziens
hierboven in het hemels paradijs.

Uitg. L. Engels, koster, Hemelverdegem