

Het is een zalig en heilzaam gedacht voor de overledenen te bidden, opdat ze van hun zonden ontslagen worden.



BIDT VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria, Clara HUTSEBAUT

echtgenote van Mijnheer

Gustaaf Maldrie

geboren te Parike op 12 maart 1904 en overleden te
Geraardsbergen de 13 maart 1956
Versterkt door de H.H Sacramenten der stervenden.

De ware wijsheid bestaat in hier op aarde zó te leven gelijk men op zijn sterfbed zou wenschen geleefd te hebben.

Het is geschied gelijk het de Heer beliefd heeft: de naam des Heren zij gezegend.

Wij moeten ons bereid houden om de dood uit de handen van God te aanvaarden op die tijd en op die manier dat het Hem behagen zal ons te roepen. De Heer zal ons vergelden volgens zijn rechtvaardigheid en de werken die wij op aarde zullen volbracht hebben.

Neig, o Heer, uw oor en verhoor onze gebeden waarmede wij uwe barmhartigheid afsmecken voor deze dierbare overledene en geef dat zij door de verdiensten van Jezus-Christus in de eeuwige vrede moge opgenomen worden.

Dierbare echtgenoot, volgens onze menselijke berekeningen moesten we nog lange jaren samen blijven tot welzijn onzer kinderen. God heeft er anders over beschikt; onderwerpen we ons aan zijn God-

delijke raadsbesluiten. Draag gij nu zorg voor de kinderen die God ons gaf.

Vaartwel, beminde echtgenoot, kinderen, broeders en zusters. Blijven we verenigd door onze wederzijdse gebeden.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.
(300 d. afl.)



De familiën MALDRIE, HUTSEBAUT,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teer-geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. M. De Vos, Koster, Overboelare