

Tot herinnering aan

Zuster Benigna

Anna HUYBEN

Ze werd geboren te Temse op 8 februari 1907, wijdde zich aan de Heer op 8 februari 1927 bij de Zusters van de H. Vincentius à Paulo te Deftinge, en ging rustig van ons heen op 23 december 1983, gesterkt door de Sacramenten van de Kerk.

Als ons aller verlangen wil en wet van leven en dood was, dan is Zuster Benigna, tenminste 10 jaar te vroeg gestorven. Maar juist daarom is haar overlijden, dat ze blijkbaar de laatste uren van haar leven verwachtte en zeker aanvaardde, voor ons allen die haar kenden, een laatste levensles.

Wie het leven als het ware langs de buitenkant bekijkt, en zo zijn we allen, ziet nooit wanneer een levenswerk af is. Wij hebben niet gezien, niet verwacht dat het mooie levenswerk waaraan zij weefde uur na uur en dag na dag, voltooid was.

In de 76 jaar van haar leven, in de 55 jaren van haar kloosterleven, in de 38 jaren in het Instituut Sinte-Amelberga heeft zij zonder grote woorden maar met talloze kleine daden en een onvermoeibare toewijding de hoogste levenswet van een kristen vervuld. Zij heeft niet voor zichzelf alleen geleefd maar voor God de Heer en daardoor ook voor ons allen. Letterlijk tot de laatste dag heeft haar leven zelf de woorden van Onze Heer Jezus Kristus uitgedrukt en bevestigd: "Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals ik U heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben, dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden." Joh. 15, 12-13. En er is meer toewijding in vele jaren dienstwilligheid en goedheid dan in één enkele grote daad: Zuster Benigna heeft echt haar hele leven voor ons gegeven.

Als er in de school iets gebeurde waarover zij een oordeel uitsprak, dan was dat "ik ben blij voor de kinderen" of "het is spijtig voor de kinderen".

Haar kloosternaam "Benigna" betekent: de welwillende, de goede. Zij droeg niet slechts die naam, zij was en is: de welwillende, de goede. Dat haar nieuwe geboorte tot het eeuwige, onverwoestbare leven zo dicht bij het geboortefeest van Jezus ligt, moge ons herdenken en onze dankbaarheid steunen.

Haar Familie, haar Oversten, Medezusters en Vrienden, heeft zij zeer liefgehad en nooit vergeten en ondanks het vele dat zij wist en zag en begreep heeft zij niemand van ons allen zelfs ook maar met één enkel woord kwaad gedaan.

Hoezeer we ook Zuster Benigna betreuren, hoe onvervangbaar zij ook is, dankbaarheid voor haar leven en vertrouwend over de dood heen moeten ons vervullen. Voor haar moeten wij bidden want elke mens heeft Gods erbarmen nodig, maar vertrouwen mogen wij dat haar goedheid ons ook nu nog niet verlaten heeft.

De Z.E.H. Algemeen Directeur S. Marchand,
De Algemene Oversten en de Zustergemeenschap,
De Overste en de Medezusters van Temse,
De Families HUYBEN - VAN HESE,

danken U van harte voor uw deelneming en gebed.

Drukk. Delta, V. D'Haen-Hebbinckuys
Begravenissen Gyselincx p.v.b.a., Temse