

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS!

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

MARIE HUYGH

Weduwe van Mijnheer François LIEDTS
geboren te Linkebeek, de 7 Maart 1870,
en overleden te Nederbrakel, de 18 December 1951.
Gezalfd met het H. Oliesel.

Dood, wat zijt ge wreed, dat ge zelfs de bedienaar der Kerk niet eens de gelegenheid geeft om haar kinderen in het stervensuur bij te staan, maar plotseling, midden de nacht hen wegroept uit het rijk der levenden.

Deze onbarmhartigheid is voor ons een ernstige waarschuwing: stel orde op uw zaken, want de dood kan onverwachts tot U komen en mag U niet onvoorbereid kunnen vinden.

Gelukkig en wijs zijn zij die in hun leven zo trachten te zijn, als zij wensen gevonden te worden bij hun sterven.

Wat ons het meeste gerust stelt, zijn hare goede voorbeelden en de levendigheid van haar geloof. Wij herinneren ons haar kristelijk en godvruchtig leven. Hoe getrouw ze was aan haar regelmatig gebed. Hoe zachtmoedig, goed en geduldig zij was jegens haar zieke echtgenoot, hoe ze tot uitputtens toe, hem dag en nacht bijstond. Ze beminde de haren en haar grootste verlangen was, ze gelukkig te zien.

Daarom is mijn hart verblijd en jubelt mijn tong en ook mijn vlees zal rusten in hoop. In vrede zal ik nu nederliggen en rusten.

Beminde dochter, schoonzoon, duurzame kleinkinderen en bloedverwanten, herinnert U wat ik voor U gedaan heb. Ik dank U voor de tedere zorgen waarmee ge mijn oude dag hebt omringt. Ik vraag U noch zuchten noch tranen, maar wel gebeden. Ik blijf U beminnen in den hemel, want mijn dankbare liefde voor U sterft nimmer.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! (300 d. afl.)

Zeer getroffen door Uw bliken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank:

De Familiën HUYGH, DE GIETER,
LIEDTS en VAN DER LINDEN.

Drukk. De Ruyver, Nederbrakel.