

+

Dankbaar aandenken aan
De Heer

Etienne, Gilbert HUYGHE

echtgenoot van Mevrouw Godelieve Lust,

geboren te Woumen op 9 april 1932
en thuis overleden te Brakel
op 15 oktober 1989.

Gesterkt door de Sakramenten der zieken.

Lid van de Bakkersbond Brakel.

De families

HUYGHE, VANDENBRIELE,
LUST, POUBLON,

danken voor de blijken van medeleven.

Namis : maandag 6 november om 19.30 u.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel

zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij ;
zijn lieve aandacht voor de aardse dingen
die door zijn hoofd en door zijn
vingers gingen ;
én alles wat hij was voor u en mij.

wij kunnen vragen stellen, maar géén vraag
en zelfs geen antwoord doet de pijn vergeten
die wij tesamen om zijn heengaan leden
en die zal blijven schrijven nà vandaag.

wat doen we zonder hem in het gezin
dat hij met trots en tederheid vereerde ?
wat doen wij zonder hem,
die van hem leerden ,
wij gaan een tijd van lange koude in.

maar in zijn dapper réchtgetrokken spoor
naar gods oneindig land mogen wij lopen
hém achterna, die hoopte wat wij hopen ;
hij is niet méér dan enkele stappen voor.

en tot zolang : vertroost elkander dan
met wat hij was en blijft voor nu en later :
groothartig echtgenoot, beminde vader,
vriend zonder weerga en rechtvaardig man.

anton van wilderode