

† Vroom aandenken aan
de Heer

CAMIEL HUYGHELIER

Echtgenoot van Mevrouw Maria VANGHELUWE

Oudstrijder 1940-1945

geboren te Gullegem op 21 juni 1908 en godvruchtig overleden te Kortrijk op 22 oktober 1973, gesterkt door de H. Sacramenten van de zieken.

Hoe dikwijls in ons leven hoorden wij niet de vermaning, die in de heilige Schrift wordt neergeschreven: Weest altijd waakzaam, want de dood kan komen als een dief in de nacht!

En telkens weer staan wij voor dat feit, dat dag en uur ons onbekend zijn. We spreken niet gaarne over ziekte, verval en dood, maar... we moeten altijd gereed zijn, met ons menselijke zaken, maar nog meer met onze geestelijke zaken. Stoffelijke dingen kunnen we toch niet meenemen en baten ons niet meer in dit ogenblik! Maar hetgene télt, is, hetgene over dood en eeuwigheid heen, blijft meegaan. Een mens is niet een zichtbaar lichaam alleen; een mens heeft een geest die niet vergaat en die loon verdient naar werken, hier of hierna maals.

Nu buigen wij het hoofd, want... heden mij, morgen gij!

We bidden tot God de gever van leven, die onze geest en onze ziel eeuwig laat leven:
God, onze Vader, wees goed en barmhartig voor

uw overleden dienaar en schenk hem nu de rust na een rusteloos leven, de vreugde van eeuwig geluk en de vrede van uw nabijheid.

Dierbare Echtgenote, we konden samen nog zo vele jaren gelukkig zijn, maar Gods wil geschiede. Dank voor alles! Zoek steun in gebed voor ons beiden.

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen allemaal en vooral mijn kleinkind, mijn petekind Bernard, ik dank U voor de genegenheid waarmede gij mij hebt omringd. God moge het u lonen en bidt soms voor mij in de naderende Allerzielenmaand.

Dierbare Familieleden en Vrienden, vaartwel, het afscheid ging zo vlug; we moeten altijd gereed zijn!...

Onze Vader... Wees Gegroet...

Mevrouw Camiel Huyghelier-Vangheluwe,
Heer en Mevrouw Cyriel Huyghelier-Duframont
en kinderen,
Heer en Mevrouw Jozef Demunster-Huyghelier
en kinderen,
Heer en Mevrouw Paul Huyghelier-Delouf,
De families Huyghelier-Witdouce,
Vangheluwe-Vancoppernolle,

danken U voor uw gebed en deelneming.

Ond. Boudrez - Robert Vercruyssen Gullegem
druk Bourgois Gullegem