

Allerhoogste, almachtige,
goede Heer,
U zij lof en glorie en eer
en alle zegeningen.

(uit het Zonnelied)

†

Laten wij samen de Heer dank
betuigen voor het schone leven van

Zuster BERCHMANS
(Emma Huys)

die de Vader als een rijpe vrucht liet
vallen in Zijn Hand, na 57 jaar trouw
kloosterleven, op 4 juli 1977.

Zij werd geboren te Kruishoutem
op 20 juni 1896.
Zij wijdde zich volledig aan God toe
op 1 juni 1920
bij de Zusters van Sint Franciscus
te Oprakel.

Zuster Berchmans,
omdat God u de genade schonk
in te zien dat

« niemand leeft voor zichzelf alleen,
niemand sterft voor zichzelf alleen »
(Rom. 14,7)

en omdat Hij u heeft geholpen dat
zo eerlijk en eenvoudig
waar te maken, danken wij Hem.

De Algemeen Oversten,
Haar medezusters,
De families Huys en Van Reckem
zijn dankbaar voor uw gebed en
medeleven.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel