

†

Liefdevol aandenken aan

Mevrouw

LAURA HUYS

echtgenote van de Heer Georges VANTHUYNE

geboren te Kruishoutem op 14 januari 1937 en
overleden te Deinze in het Sint-Vincentiusziekenhuis
op 13 februari 1998,
gesterkt door de H. Sacramenten.

Lid van Ziekenzorg en K.V.L.V.

De familie dankt u
voor uw gebed en oprecht medeleven.

Doodgaan zal elk mens overkomen,
doodgaan kan vandaag, morgen of overmorgen zijn,
afscheid nemen van de familie, de thuis en de vrienden
gaat steeds gepaard met verdriet.

Onze moeder ging ook de weg van alle leven
en stuitte uiteindelijk op dat wat onvermijdelijk is,
namelijk de koude, kille dood.

Doch de herinnering aan haar leven blijft
als in graniet gebijteld,
in ons hart en in het geheugen bestaan.
Zij is voor ons nog dicht nabij..

Wij kunnen haar niet vergeten
omdat zij voor het gezin,
haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen
zo veel heeft gedaan.
De zorgen voor het gezin,
het dag en nacht paraat staan
sieren haar leven
als kostbare parels op haar levenskroon.

Wij geven haar nu met ogen vol tranen
uit handen en vertrouwen haar toe
aan de Schepper en behoeder
van leven en dood.

Moge zij nu zijn aangekomen in het land
der levenden bij de Heer!

Rouwl.: Fun. Van De Vyver, Zulte