

God, weer van ons het kwade
en wees in uw genade
met ieder mensenkind. ZJ 810,7

DE HEER

Albert Huysman

**weduwnaar van Mevrouw
Monique Fournier**

geboren te Oudenaarde (Ename) op 24 augustus 1918, en schielijk overleden op 5 juli 1985 te Oudenaarde-Eine.

Een stille eenvoudige werker voor vrouw en kinderen is heengegaan. Jaren verrichtte hij met grote ijver de weversstiel en zorgde aldus voor de opvoeding van zijn vijf kinderen. Tijdens de harde oorlogsjaren vervoegde hij de zware arbeid in de Franse biëncampagne ; niets was hem teveel.

Spijtig genoeg stond hij 10 jaar geleden sinds de dood van zijn vrouw alleen voor de verdere opvoeding van nog 2 kinderen, wat hij met veel energie opnam. Ondanks deze beproeving moest hij daarenboven met een steeds meer toenemende slepende kwaal worstelen, waarvan hij wist dat er geen einde aan zou komen ! Met wisselend geduld droeg hij deze loodzware tegenslag. Door grote doofheid gekweld groeide nog zijn eenzaamheid, die moeilijker werd om dragen. Want het contact leggen met mensen verliep hierdoor zeer moeizaam, waardoor hij de laatste jaren teruggetrokken leefde. Doch het alleen-zijn maakte hem bang. Gelukkig kreeg hij veel begrip en contact met zijn trouwe kinderen !

Barmhartige Vader, gij alleen weet wat er in de harten van uw dienaren omgaat ; de zwakheden, maar ook de vele goede pogingen om als mens trouw te blijven aan zijn levensopdracht en aan zijn Schepper. Gij oordeelt ons niet zomaar over een laatste levensmoment, maar over gans ons mensenbestaan. Al zijt Gij echter oneindig rechtvaardig, toch zijt Gij ook onbegrijpelijk barmhartig ... vul nu aan wat er aan zijn leven nog ontbrak ; reken hem zijn fouten niet aan, maar neem hem voor goed op in uw eeuwige vreugde.

Mijn genegen kinderen, ik ga nu naar moeder. Ik kan niet langer voor u allen zorgen. Dank voor uw vele bezoeken : het was voor mij telkens een opbeuring. Ook was ik blij af en toe bij u te mogen aanzitten aan tafel. Blijf nu zelf die trouwe vriendschapsband onder mekaar verstevigen in vreugde en kommer. Vergeet de mooie dagen niet en bid regelmatig eens voor mijn zieleerust.

Namis : zaterdag 24 augustus 1985 om 9 uur.

Wilson en Marie-Jose Van De Cauter-Huysman en dochter,
Jacques en Josiane De Brauwere-Huysman en kinderen,
Gilbert en Marie-Jeanne Herman-Huysman en zoon,
Martin en Jeanine Huysman-Remmerie en kinderen,
Louis en Nicole Huysman-Vandekerckhove en kinderen,

**danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.**

Begr. Fun. D'Hondt, Dijkstr.-Lindestr. Oudenaarde
Drukkerij Van Wassenhove - Oudenaarde