

†  
BID VOOR DE ZIEL

van

## Mevrouw Emilia HUYSMAN

echtgenote van

de Heer Aloïs DE GROOTE

geboren te Volkegem op 19 oktober 1903 en  
godvruchtig overleden in het O. L. Vrouwe -  
Ziekenhuis te Oudenaarde, op 20 april 1982,  
gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Lid van K. V. L. V.

De dierbare overledene was een rechtscha-  
pen eenvoudig mens. Ze heeft haar leven lang  
gedienstig en werkzaam geweest. Ze was diep  
gelovig. En haar beloning is groot in de hemel.

Wie in mij gelooft zegt Jezus, zal het eeuwi-  
ge leven bezitten.

Ik ben het leven en de verrijzenis, zegt Jezus,  
wie in Mij gelooft, ik zal hem ten eeuwigen  
dage verwekken.

De Kerk zingt in de liturgie der overleden :  
het leven wordt veranderd niet weggenomen.  
Het is de intrede in een nieuw en beter leven.

We zeggen de kerk na : ze ruste in vrede en  
het eeuwige licht beschijne haar.

**Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkin-  
deren en familieleden,** ik dank u voor al de  
blijken van genegenheid die ge mij zo zeer  
hebt betoond. Ik zeg u vaarwel en zal voor u

bidden voor de troon van God. Gedenk u mij  
in uw gebeden. We zullen elkaar terugzien in  
het huis van onze hemelse Vader.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

---

Aloïs DE GROOTE, haar echtgenoot ;  
Germain en Odette DE GROOTE - DE STEUR,  
Michel en Maria VAN DRIESSCHE -  
DE GROOTE, haar kinderen ;  
Roland en Annie VANCAUWENBERGHE -  
DE GROOTE,  
Willy DE GROOTE,  
Jozef en Claudine DE RYCKE -  
VAN DRIESSCHE,  
Frank en Daisy VAN DRIESSCHE -  
VAN DEN BOSSCHE, haar kleinkinderen ;  
Evelyn VANCAUWENBERGHE,  
haar achterkleinkind ;  
De families HUYSMAN, DE GROOTE,  
VERHOEKEN en CEUTERICK.

**Uw medeleven was de familie een troost,  
uw gebed de overledene een hulp.  
Daarvoor danken we U van harte.**

NAMIS op maandag 17 mei 1982, te 18 uur.

---

Ename - Drukk. Vander Stuyft