



*Nog even zocht je naar leven
je laatste adem die glijdend verdween.
We noemden nog je eigen naam
maar je was al naar elders gegaan.*

Vroom aandenken aan

MEVROUW
Maria HUYSMAN
weduwe van de Heer
Camille VAN ROBAYS

geboren te Kaster op 3 februari 1914
en overleden te Waregem op 5 januari 2004
gesterkt door het ziekensacrament.

Lid van Ziekenzorg.

Nadienst op zaterdag 21 februari 2004 om 18 uur.

Het is een wonderbaar iemand een moeder.
Anderen mogen ons liefhebben, ons moeder
alleen begrijpt ons. Zij werkt en zorgt voor ons,
maar is nooit te moe. Het enige dat zij ons ooit
aandoet is: te sterven en ons verlaten.

Maria was een zeer edelmoedige en levenslustige
vrouw, steeds bereid om mensen gelukkig te
maken door haar dienstbaarheid. De postboden
vonden er als 't ware een tweede thuis op hun
ronde. Zolang het ging bezocht zij zelf zieken of
moedigde mensen aan die in nood waren. Zij was
vooral een diep gelovig mens, trouw aan de
wetten van God en kerk en durfde er ook sterk
voor uitkomen. Haar gelukkigste momenten waren
als de priester aan huis kwam met de hoogdagen
en luidop en overtuigend bad ze mee: "Uw wil
geschiede op aarde als in de hemel". Zielsveel
hield ze van haar kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen en was dolblij als er een feestje
was, want dan kon ze hen bemoedigen en
knuffelen.

Moeder, we zullen u hard missen, uw beeld zullen
we in ons laten groeien. Mocht gij nu voor eeuwig
de opgewekte rust vinden die je tijdens uw leven
uitstraalde.

Onze Lieve Vrouw van altijddurende bijstand bid
voor ons.

Paul en Godelieve ALGOET-VAN ROBAYS,
kinderen en kleinkinderen,

†José en Christiane DESMET-VAN ROBAYS,
kinderen en kleinkinderen,

Jozef en Georgette VAN ROBAYS-VERCRUYSE,
en kinderen,

Dion en Josiane VAN ROBAYS-DEMEIRE,
en kinderen

*haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen;*

de families HUYSMAN-DEVRIEZE
VAN ROBAYS-VERCRUYSE

danken u voor uw gebed en medeleven.

