

Op U blijft ook mijn ziel vertrouwen, Heer,
en zij vertrouwt Uw Woord en Uw Beloften.



Moge de Vader in de eeuwige vreugde opnemen
mevrouw

Maria Rozalie Huysveld

weduwe van de heer
Victor Van Muylem

geboren te Hemelveerdegem op 17 september 1886
en er godvruchtig overleden op 17 februari 1970
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken en de
pauselijke zegen.

Wij danken U Heer, omdat Gij ons zulk een lief-
devolle moeder hebt geschonken.

In de stille eenvoud van haar rechtschappen ge-
moed, heeft de dierbare overledene God trouw
gediend. Zij zocht de ijdele en de valse genoegens
van de wereld niet maar sleet haar dagen in edel-
moedige plichtvervulling binnen hare huiskring.
Dag in, dag uit heeft zij zich vol hartelijke toewij-
ding geofferd voor het welzijn van haar gezin.

In de beproeving was zij moedig en verduelig en
om dat alles zal de Heer haar in genade ontvangen.

Geliefde kinderen, kleinkinderen, bloedverwan-
ten en vrienden, ik dank u om uw liefde en gene-
genheid. In de hemel zal ik bidden voor uw aller

welzijn. Tootit u met de adel der barmhartigheid.
Dan komt eens de dag dat de onverstoerbare
vreugde ons allen verenigen zal.

Blijft mijn eenvoudig voorbeeld indachtig.

Gedenkt mij tijdens de Eucharistieviering.

H. Johannes de Doper, ik heb betrouwen op U.



De familiën Huysveld,
Machtelinckx,
Van Muylem,
Van Lierde,

danken u

om uw blijken van genegenheid.

Uitg. L. Engels, Koster, Hemelveerdegem