

Zalig zij die sterven in de Heer.



**BID VOOR DE ZIELERUST**

van Mevrouw

**Marie HYBAUDE**

echtgenote van Mijnheer

**Remi TORCQ**

geboren te Schorisse, de 10 februari 1884 en  
overleden te Ronse, de 14 november 1962.

Voorzien van het H. Oliesel in extremis.

Danken wij de Heer omdat Hij ons zulk een goede echtgenote en moeder heeft geschonken, en zo lang bij ons heeft bewaard. Gedurende gans haar leven kende zij slechts één bekommernis: werken en zorgen voor de haren; en later was zij pas gelukkig wanneer allen verenigd waren in de huiskring, want dit was haar grootste vreugde. Ja, moeder is steeds zeer werkzaam en zelfvergetend geweest en ook zo begripelijk en zacht. De mens die edelmoedig en trouw zijn plichten kwijt en met liefde zijn kruis en lijden draagt heeft de zekerheid dat hij eens daarvoor van God de onvergankelijke beloning zal ontvangen.

Bemide echtgenoot, dierbare kinderen, dank voor uw innige genegenheid en vooral voor de grote liefde en het onuitputtelijk geduld waar-

**Mastin, Ronse**

mede ge me steeds hebt verzorgd en die mij een grote troost en steun waren in mijn zware ziekte. Alleen O.L. Heer kan en zal u vergelden wat gij voor mij hebt gedaan. Blijft mij indachtig in uw dagelijks gebed, totdat wij allen samen voor eeuwig zullen verenigd zijn in de hemel waar geen lijden of droefheid meer is.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!

(300 d. afl.)

De familiën HYBAUDE, TORCQ, DE ROUBAIX  
en COUCHIE,

danken U van harte voor de blijken  
van genegenheid en gebed.