



Dankbare herinnering aan
de heer

Jules Hysselinckx

weduwnaar van
Georgine De Lange

geboren te Steenhuize op
12 augustus 1919 en godvruchtig
aldaar overleden op 16 januari 1997,
gesterkt door het
H. Sakrament der zieken.

De families

Hysselinckx, De Lange,
Coopman en De Backer.

Rouwond. Raul - Brakel

Uitg. L. Engels, Hemelveerdegem - 054/41 13 67

Het leven van Jules en alles wat hij heeft meege-
maakt - van de Waalse boerderij in Rebecq-
Rognon tot het Hof ter Linden in Steenhuize - is
wat een mens kan meemaken. Het zoveelste open
boek van een mensenleven is ten einde uitgele-
zen. Jules is de zoveelste aflevering van het vast
patroon dat tot in het oneindige wordt herhaald.
Eens wordt de laatste bladzijde omgeslagen. Dan
is het boek voorgoed verzegeld.

Het leven is geen sprookje, ook geen Griekse tra-
gedie. Zijn de sprookjes waar of niet waar van
prinsen die met prinsessen lang en gelukkig
leven? De alledaagse werkelijkheid is vaak harder
en zakelijker. Jules en Georgine kenden een
huwelijk zonder kinderen. Het zonlicht over de
heuvels, de zomers en de winters, het werk op de
akker, de rust in het home, de dood van Georgine
in 1992 zijn in dat prozaïsch verhaal mee opgeno-
men.

Voor en na blijft de aarde rond. Tussen geboorte
en dood heb je voldoende tijd (méér tijd is er niet)
om van kind uit te groeien tot volwassenheid. De
zon en de maan, het zaad in de grond, bomen tot
in de hemel, mensen om je heen, je eigen kracht
zijn de dingen die nooit overgaan en waarmee je
het moet doen. Zo word je kleine wereld een plek
waar water, schoonheid en brood, gerechtigheid is
en genade. Is het een droom? Ook het leven van
Jules is groter dan wat je van hem weet en wat je
van hem hebt gehoord. In het niet vergeten van
wie hij gisteren is geweest zal hij overleven. De
mens is eeuwig.