

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL
van Mejuffer

FRANCINE ILIANO

dochter van wijlen

Frans en Margriet VAN DEN MEERSCHAUTE

geboren te Erpe, de 1 november 1939 en godvruchtig overleden te Aalst, de 8 april 1959, gesterkt door de troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Zij was ijveraarster van de H. Hartbond en lid van de Mariacongregatie

Zij was een goed kind, gedienschtig, liefvallig, ongeveinsd en van jongs af in de deugd geoefend. Haar vurige godsvrucht, haar betrouwen op Maria haar hemelse Moeder, haar liefde voor kleine kindertjes, haar dienstvaardigheid jegens allen, haar vrolijk en opgeruimd gemoed, maakten haar aange-naam aan God en aan de mensen. Hoe zouden wij dan niet treuren om haar vroegtijdig en onverwacht heengaan.

Doch waarom zouden wij moedeloos zijn? Vermits zij aan God behaagde is zij door Hem bemind en van de wereld weggenomen; opdat de boosheid haar verstand niet zou veranderen, noch het bedrog haar ziel zou verleiden. (Sap. IV) Hoor dan, o Doch-ter, en aanschouw en neig uw oor: want de Hemel-koning heeft uw schoonheid begeerd. (Ps. 44)

Teergeliefde moeder, gaarne had ik nog langer geleefd om u tot steun en troost te strekken. Doch de Heer vraagt u het offer van uw kind. Wees grootmoedig en onderworpen aan de Wil van de

Heer. Ween niet over mij als of ik dood ware, want zie ik leef in de Hemel, met de reien der Maagden, bij Hem die ik op aarde met gans mijn hart heb be-mind.

Beminde broeders en zusje, naar de geest blijf ik met u verenigd; weest moeder behulpzaam en onderdanig, gelijk gij het van mij gezien hebt, opdat Gods zegen over u blijve. Ik zal u beminnen in de Hemel gelijk ik u op aarde heb lief gehad; intussen beveel ik mijn ziel in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid,
(300 d. afl.)

De familiën ILIANO,
VAN DEN MEERSCHAUTE,
DE SCHRIJVER,
en DE JAEGER,

danken U van harte voor de blijken van deelneming in rouw en voor uw gebeden.

Drukkerij St-Maarten, Erpe