

Geloofd zij Jezus-Kristus, Amen. (300 d. afl.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**Melania - Maria ILIANO**

echtgenote van Mijnheer

**Ivo DE VOS**

geboren te Erpe, de 17 januari 1894 en er god-  
vruchtig overleden de 15 juli 1958.

Getrouwd en gesterkt door de H.H. Sacramenten en  
de Pauselijke Zegen « In Articulo Mortis ».

De Heer heeft haar begunstigd met een schone  
ziel. Haar levenswijze was volledig in overeenstem-  
ming met het geloof; de leer van Kristus was haar  
levensregel.

Onder Gods ogen heeft zij al haar plichten naar  
best vermogen volbracht, en ze was steeds bezorgd,  
én een goede echtgenote, én een goede moeder te  
zijn.

De kwellingen van haar laatste levensdagen heeft  
zij met ware verduldigheid en kristelijke onderwer-  
ping uit Gods Hand aanvaard.

Dierbare echtgenoot en geliefde kinderen, hebt  
dank voor al de goede zorgen waarmee gij mij dag  
en nacht hebt omringd, thans vraag ik U alleen  
nog dit: bemint en helpt elkander en bidt voor moe-  
der.

Tot wederziens in het eeuwig vaderhuis.

Jezus, Maria, Jozef (7 j. afl.)



Voor Uw bliken van deelneming,  
Uw kristelijke gevoelens en vroom  
gebed, danken U

Mijnheer Ivo DE VOS,                   haar echtgenoot,  
Mijnheer en Mevrouw Arsène VETTENBURG-DE  
VOS,

Mijnheer en Mevrouw Jean DE VOS-VAN DEN  
MEERSCHAUTE,                   haar kinderen,  
Mevrouw Nicole DE VOS,           haar kleinkind,

De familiën ILIANO,  
DE VOS,  
DE SCHRIJVER,  
VAN DER BIEST en  
CEDER.

.....  
De Aankondiger — Aalst.